



MBK

19. AUGUST 2005

**BORDTENNIS
LIGE MIDT I
BYENS HJERTE !**

1980 2005



BORDTENNISKLUBBEN SISU/MBK



25 ÅRS JUBILÆUM

19. August 1980-2005

Dette jubilæumsskrift er udgivet af Btk. Sisu/MBK i forbindelse med klubbens 25 års jubilæum 19. august 2005.

Alle skrevne artikler er lavet af klubbens medlemmer, nuværende som tidligere, for at kunne give et indtryk af de aktiviteter, der er sket i klubben gennem de forløbne 25 år.

Indholdet i artiklerne er ikke nødvendigvis enslydende med klubbens officielle holdning.

Gengivelse af hele eller delvise artikler / udklip fra blade og aviser er uden ansvar for redaktionen og klubben.

Redaktion:
Jens-Erik Linde
Tommy Samsing

Oplag:
400 stk.

Tryk:
Laser Tryk

ÅRHUS,
den 19. august 2005

Foto omslag:
Claus P. i Göteborg

Foto side 1:
Møde i klubben

FORMÆND i Btk. SISU/MBK



JENS-ERIK LINDE
1980-1984

Født 01.06.1948



OLE JENSEN
1984-1988

Født 03.03.1952



KLAUS WITVED
1988-1991

Født 23.03.1960



TOMMY SAMSING
1991-1998

Født 24.07.1951



MORTEN BRANDSTRUP
1998-2002

Født 31.12.1970



TOMMY SAMSING
2002-2005

Født 24.07.1951



KIM D. JENSEN
2005-

Født 09.05.1958

INDHOLDSFORTEGNELSE

Formænd i BTK. Sisu/MBK	2	Klubliv	
Indholdsfortegnelse	3	Der sker noget i klubben	47
KLUBPROFIL'er	3	Revy'er med stor succes	50
Forord (Tommy Samsing)	4	Venskabsklubber	
Brevene der førte til sammenlægningen	6	Lübeck i Tyskland	52
Forhandlergruppen ved sammenlægningen	8	Vincent fra Nijmegen	53
MBK - Talenternes klub	9	Klubrejser	
Sisu-70's historie	12	Podgora i Jugoslavien	54
FORMÆND'S BERETNINGER		Lahnstein i Tyskland	57
De første år (Jens-Erik Linde)	16	ARRANGEMENTER, Stævner	
En klub i 5. gear (Ole Jensen)	20	Aarhus Veteran Open	58
Europa Cup & Guinness-rekord (Klaus Witved)	22	DT/DM, NM, NETU & "EM"	59
Gå aldrig tilbage til en fuser ... (Tommy Samsing)	26	Masters Games, All Stars	60
Formandens krystalkugle (Kim D. Jensen)	34	Åbne stævner, mm	61
NOSTALGI		Skolemesterskaber	61
Lidt tør vi godt at prale af	38	Guinness rekord forsøg	61
AFDELINGERNE		Fr.sbjerg, Torvedag	62
Det stærke køn	40	Djurs Sommerland	62
Veteranafdelingen	44	STATISTIK	
		Danmarksturneringen	64
		Medaljeoversigt	65
		Danske mesterskaber	66
		Internationale mesterskaber	68
		Hædersbevisninger	69
		Landskampe	69
		MEDLEMSLISTE for 25 år	70

•• **KLUBPROFIL'er** ••

Claus Pedersen	18	Christian Theilmann	37	Gunnar Lyngholm Andersen	10
Finn "Peter" Tugwell	15	Mathias Samsing	37	Tommy Samsing	13
Allan Bentsen	15	Lars Skytte	55	Jens-Erik Linde	33
Lars Hauth	15	Lars Falck Hansen	55	Ole Jensen	25
Johnny Hansen	58	Claes Knudsen	55	Jimmy Samsing	23
Rico Herrmann	37	Jan Gadegaard	61	Klaus Witved	23
Ulrik Marcussen	37	Claus Larsen	55	Keld Lyngholm	62
Thomas Windtberg	37	Bela Katchiouriner	54	Jens Vestergaard	
Morten Brandstrup	37	Pia Leth	61	Jacobsen	61
John Sabalic	37	Birgitte Andreasen	61	Ib Lykkemark	
Thomas Kjeldgaard	37	Lisbeth Poulsen	64	Rasmussen	55
				Jens Opstrup	62

FORORD

I slutningen af 1970'erne var det østjyske bordtennis-landkort stadig "småpletlet"... alt for småpletlet, efter manges opfattelse. Forstået på den måde, at der var mange - rigtig mange - og ganske små, bordtennisklubber i området.

Århus BordTennis Ring eksisterede stadig, og på et tidspunkt, ca. 1975, husker jeg, at der var ikke færre end 29 klubber i Århus-området... og der havde faktisk tidligere været endnu flere. Mange af disse klubber havde fra ca. 4 til ca. 20 medlemmer, og det var jo ikke muligt at lave fornuftigt foreningsarbejde med så få mennesker.

Der var ikke kapacitet til at lave målrettet ungdomsarbejde eller struktureret træning. En del af småklubberne havde et enkelt bordtennistalent eller to, måske havde man en enkelt progressiv ledertype derude. Og disse skønne talenter gik ofte tabt - i minimalisme, lokal misundelse... ja, til tider i bagstræberi.

Nogle bordtennisfolk i Århus havde "set skriften på væggen"... skulle vi herovre i det mørke Jylland kunne følge med Østdanmark (Sjælland og København), og det var svært i disse tider (okay, vi havde da i det mindste Claus Pedersen herovre), måtte noget ske.

Klubberne begyndte at slå sig sammen for at få mere gennemslagskraft, og det betød i mange tilfælde ny energi, nye kræfter og mere vitalitet til disse nye klubber. De fleste af sammenlægningerne lykkedes, og de, som ikke "stod på toget", døde stille og roligt hen. Talenterne og de progressive ledertyper flyttede til de større fusionsklubber og til klubber, som i forvejen fungerede godt.

Bordtennisklubben Sisu-70 fungerede på det tidspunkt rimeligt... vi havde masser af talent og mange medlemmer, men var så småt begyndt at "miste pusten".

Som formand i klubben havde jeg en følelse af at tingene gik for langsomt hos os. Få ville meget (vi havde potentialet), men for mange ville for lidt...! Der var i den daværende ledelse ikke fuld enighed om, hvor vi gerne ville hen, og hvor hurtigt vi ville derhen...

MBK Frydenlund, tidligere tiders største og stærkeste klub i Østjylland, havde også mistet pusten... ja, de var faktisk i stor krise og ganske tæt på "rigor mortis". De havde ikke mere talentmassen (selv ikke efter udflytning til et nyt boligkvarter); de havde til gengæld noget andet: Enkelte gode og progressive ledertyper samt en erfaring, histo-

rie og baggrund, hvis lige ikke fandtes i hele kongeriget.

Jeg tog kontakt til MBKs formand, legendariske Gunnar Lyngholm Andersen, for at høre, om MBK kunne være interesseret i et samarbejde (læs: sammenlægning).

På trods af at Gunnar for længst havde nået skels år og alder, var han stadig en fremsynet mand - en ambitiøs mand - med lyst og mod på nye udfordringer.

Gunnar havde haft kontakt med Fuglebakkens folk, men "øvelsen" mislykkedes af en eller anden grund. Gunnar var absolut interesseret i en sammenlægning med Sisu-70... blandt andet fordi han havde et stort ønske om at "komme hjem" til det gamle område, Frederiksbjerg, hvor det hele var startet.

Med baggrund i nogle samtaler Gunnar og jeg imellem, blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamlinger i de to gamle Århus-klubber.

Begge steder havde der i begyndelsen været en smule uvilje mod sammenlægningen, men resultatet af de to generalforsamlinger blev dog en klar tilkendegivelse fra medlemmerne om, at man var klar over at "nye vinde blæste over Bordtennis-Danmark", og man var rede til at "gi' den en skalle" for den nye forening: **Btk. Sisu/MBK.**

Tirsdag den 19. august 1980 blev der afholdt Stiftende Generalforsamling i den nye storklub i Århus. Med ind i "ægteskabet" havde hver klub bragt en mindre "formue", ca. 20.000 kr., hvilket var mange penge dengang. Disse midler blev brugt til indkøb af bl.a. nyt inventar og nyt materiel m.m.

Som formand i sammenlægningsklubben blev Jens-Erik Linde valgt... et helt naturligt valg; han kom fra den største af de to gamle klubber; han var progressiv og fuld af spændende nye og gode idéer og tanker om, hvordan vi skulle udvikle os.

Gunnar Lyngholm Andersen blev kasserer, mens undertegnede blev næstformand.

En ny storklub havde set dagens lys!

Stort Tillykke med 25 års fødselsdagen og alt muligt held og lykke i fremtiden!

Tommy Samsing



BREVENE

Fra Tommy Samsing til Gunnar Lyngholm Andersen.

KÆRE GUNNAR LYNGHOLM!

Jeg tillader mig herved at skrive til dig, for at høre din mening, angående en sag jeg et stykke tid har gået og spekuleret over. Du må forstå, at jeg henvender mig til dig personligt og ikke har talt med min bestyrelse om dette endnu. Jeg vil først høre din mening om sagen.

Det drejer sig om en sammenlægning af de 2 klubber, MBK/Frydenlund og BTK. "SISU-70". Efter at have tænkt en del over det, forekommer der mig at være mange fordele ved en sammenslutning for begge klubber. Det største problem for "SISU-70" og MBK/FR. er efter min opfattelse mangel på ledere. Vi i "SISU-70" trænger i allerhøjeste grad til nyt blod i vores bestyrelse, som p.t. stagnerer i farlig grad. Vi har enormt besvær med at få kvalificerede ledere, hvilket resulterer i en overbebyrdning af de få, som har en smule forstand på foreningsarbejde. MBK/FR's største problem er så vidt jeg kan se jeres urimelige husleje, samt måske et overmattet område, hvor konkurrencen om nye medlemmer er meget hård.

"SISU-70" betaler ingen husleje, og området er praktisk taget MBK's oprindelige. Selve midtbyen har ikke andre bordtennis-klubber, så ved en koncentreret indsats burde vi sammen kunne få rigtig mange unge mennesker i tale. Jeg vil tro, at der også med hensyn til interessegruppe-arbejdet er noget at hente for begge klubber.

En ny klub, der f.eks. hedder MBK/SISU, kunne måske give "gamle", udkørte klubledere nyt blod på tanden. Bordtennismæssigt vil der blive en meget fin kontinuitet med 3. division, danmarksserie, jyllandsserie, serie 1, osv., osv. Stærke ungdomsspillere har begge klubber jo også.

Træningsmulighederne i Sct. Annagades Skole er som følger: Mandag 6 borde i kælderen, alle øvrige dage desuden 4 borde i gymnastiksalen. Mandag-fredag kl. 16.00-23.00, lørdag og søndag kl. 09.00-18.00.

Som sagt, Gunnar, dette er rent personligt. Jeg vil gerne høre fra dig snarest, og mener du at en sådan sammenslutning er helt udelukket, beder jeg dig undlade at nævne dette for andre og helt se bort fra min henvendelse.

Med venlig hilsen


TOMMY SAMSING

BREVIENE

Fra Gunnar Lyngholm Andersen til Tommy Samsing.

BTK Sisu 70
 Hv
 Tommy Samsing
 Bælgårdsvej 8
 8460 Høj 7

Godt kveld

Jeg svarer på dit senlige brev som jeg modtog idag,
 at dette har været forelagt BTK's bestyrelse, der
 går ind for realitetsforhandlingerne om en sammen-
 slutning af Sisu 70 og MBK.

De afholdte generalforsamling torsdag den 25. marts
 og bestyrelsens beslutning vil blive forelagt
 medlemmerne til godkendelse. Hertil vil der
 på denne generalforsamling blive valgt et
 forhandlingsudvalg på 2-3 mand
 blandt hvilket vil blive. Fristen, afslutningen skulle
 fremkomme med i sidste øjeblik om den holdes
 en bestyrelse senge om at partiske oplysninger
 blev fejlskyldige vedt. Denne måned står vi
 så med et nyt problem, nemlig hvor endringer
 vi som i gamle samt en 10. marts vil endte en
 afslutning af en eventuel sammenlutning af Sisu
 70 og MBK.

Jeg vil derfor forespørge dig om I har mulighed
 for at have oversatte materiale stående i jeres
 lokaler, så man herje vil det gerne omgængende
 Vi ønsker at man snarest efter afslutningen
 af denne næste måned afslutningen vedrørende
 en sammenlutning af de 2 klubber.

Med venlig hilsen

P. G. V.

Gunnar Lyngholm Andersen

FORHANDLINGSGRUPPEN

Forhandlingsgruppen ved sammenlægningen af Bordtennis-klubberne MBK Frydenlund (Stiftet 20.9.51) og Sisu-70 (Stiftet 29.5.1970) var:

Gunnar Lyngholm Andersen, Keld Lyngholm og Frank Pedersen fra MBK, Frydenlund samt Tommy Samsing, Jens-Erik Linde og Jan Terkelsen fra Sisu-70.



De 2 tidligere formænd Gunnar Lyngholm Andersen (MBK, Frydenlund) og Tommy Samsing (Sisu-70) omkranser den første formand for BTK Sisu/MBK, Jens-Erik Linde.

MBK - Talenternes klub

Sådan stod der at læse i Bordtennisbladet, marts 1957. Og på fotoet som fulgte med artiklen ses bl.a. Torben Lindvald (13 år), Erik Petersen (17 år), Claus Pedersen (9 år) og Per Laursen (9 år).

Disse 4 var blandt dem, som på eliteplan tegnede klubben op gennem 1950'erne og 1960'erne. Ja - Claus blev jo ved med at spille og har haft en fantastisk flot karriere helt op til i dag.

MBK blev i 1951 startet i ejendomskomplekset "Marselisgaarden", der er omkranset af gaderne Sdr. Ringgade, Skanderborgvej, Gråstengade og Langenæsallé.

I forbindelse med at der blev indlagt fjernvarme, blev kulkælderens ledig og denne blev sat i sat, således at man i februar 1953 for alvor kunne starte en bordtennis-klub.

Hurtigt fik man lært at spille bordtennis. Fra artiklen i bordtennisbladet kan man bl.a. læse følgende:

"Under ledelse af klubbens dygtige instruktør,

Kaj Bräuner, blev der spillet for fuld kraft hver dag mellem kl. 15 og 22 og snart mente man sig i stand til at tilmelde et drengehold til den århusianske holdturnering.

Og hvad skete? Ikke alene vandt de denne turnering, men ydermere blev de samme drenge Bjarne

Forsiden på Dansk Bord-Tennis Unions blad nr. 3 fra 1957.



Her ses et lille udsnit af den talentsfulde ungdom fra ejendomskomplekset „Marselisgaarden“ på Frederiksbjerg i Århus, der i løbet af 13 år er blevet en af landets førende bordtennisklubber. Yderst til højre ses MBK's nuværende formand, Tage Mikkelsen, og yderst til venstre klubbens kasserer, M. Laursen. (Se artiklen inde i bladet).

Bloch, Svend Cajus og Torben Lindvald jyske mestre i årene 1954-55-56 og provinsmestre 1954-55.

Man var naturligvis glade for disse resultater og tænkte så småt på drengenes deltagelse i de danske mesterskaber, der i foråret 1956 skulle afholdes i København. Men hvem skulle betale drengenes rejser? Hverken forældrene eller langt mindre klubben havde råd.

Så fandt man imidlertid ud af, at hvis drengene ville afsted, var de vel også villige til at gøre noget for det. Man sendte dem simpelthen

ud på avisindsamling og i løbet af kort tid var de fornødne midler til stede: drengene tog af sted og kom hjem med 2,5 DM (Torben Lindvald i dreng single og -double, Bjarne Bloch og Erik Petersen i juniordouble)".

Det var også de 3 spillere, som vandt klubbens første senior DM. Det skete i 1959.

Slutkampen var mod KBK fra København og den blev afviklet i Århus i den gamle stadionhal. Der var ca. 600 tilskuere til kampen og de blev vidner til en fantastisk vel

KLUBPROFIL



GUNNAR LYNGHOLM ANDERSEN
en af initiativtagerne til sammenlægningen af de 2 klubber MBK Frydenlund og Sisu-70 til Btk. Sisu/MBK.

"Den jyske høvding" som Gunnar Lyngholm Andersen, blev kendt som i Dansk Bord-Tennis Union. Gunnar var formand for Jysk Bord-Tennis Union, hvortil han "ikke var valgt" som formand - nej, han "var kåret".

Gunnar blev hædret for sit store arbejde for idrætsen og fik i 1980 tildelt Dansk Idræts Forbund's æresnål.

Udover at være en "ildsjæl" i bordtennis, havde han i en længere periode være hovedkasserer i AGF.

I februar 1983 mistede vi desværre Gunnar Lyngholm Andersen.

spillet og spændende holdkamp, som MBK vandt 6-4 og dermed det danske mesterskab.

Fra slutningen af 1950'erne og helt op i 1970'erne var klubben blandt de allerbedste i Danmark med et hav af danske-, provins- og jyske mesterskaber.

Udover Claus Pedersen's utallige mesterskaber er det værd at fremhæve 2 danske holdmesterskaber nemlig herrerne i 1967 (Per Laurson, Torben Lindvald og Claus Pedersen). og damerne i 1972 (Kirsten Lyngholm, Dorte og Jette Pedersen).

På lederfronten var der 2 personer som "tegnede butikken": Marius Laurson fra 1953 til ca. 1965 og Gunnar Lyngholm fra 1965 og indtil sammenlægningen med Sisu 70 i 1980. Uden disse 2 ildsjæles enorme arbejdsindsats var der ikke blevet præsteret den flotte række af resultater ved bordtennisbordene.

Lokalet i Marselisgården var også fast dagligt mødested for boligkarreens unge. Vi kunne her, udover bordtennisspillet, mødes til samvær, sjov og ballade. Det var praktisk talt vort 2. hjem. Vi kom der hver dag. Der var åbent alle hverdage fra 15-22 og i weekenden fra 10-18.

I klublokalet var der 2 borde plus et såkaldt prikboard. Her blev al træ-

ing og turneringskampe afviklet, dog afviklede man DT-turneringskampene på Århus Stadion.

2,5 borde til 75 medlemmer gav selvfølgelig til tider problemer; det kompenserede man så for, ved at have åben alle ugens dage.

Fra slutningen af 1960'erne faldt antallet dramatisk af børn og unge i Marselisgården og i kvarteret omkring.

I bestyrelsen begyndte man derfor at se sig om efter alternative muligheder.

I 1973 flyttede man derfor klubben til lokaler i Frydenlund. På det tidspunkt var medlemstallet faldet til ca. 20 og disse medlemmer gik i gang med at indrette de nye lokaler i kælderen under butikscentret. Her fik man indrettet nye moderne lokaler med 10 faste bordtennisborde.

Man blandede sig stadig i toppen af dansk bordtennis; men flytningen til Frydenlund gav ikke den ønskede medlemsfremgang så Gunnar Lyngholm og den øvrige bestyrelse så efterhånden skriften på væggen: vi er ved at være for få medlemmer til at drive en klub.

Her kommer så i 1980 sammenlægningen med Sisu-70 ind i billedet.

Herefter er det jo Sisu/MBK-historie.

Sisu-70's historie

Bordtennisklubben Sisu/MBK blev dannet 19. august 1980 ved en sammenlægning af klubberne Sisu-70 stiftet den 29. maj 1970 og MBK, Frydenlund, stiftet den 20. september 1950.

Grunden til, at Sisu-70 blev stiftet var, at der på det tidspunkt var et udækket behov for at kunne spille bordtennis i en klub, hvor det primære var bordtennis. Der var ikke ret mange "rene" bordtennisklubber og slet ikke i Århus midtby.

De der var, havde et snævert opland - enten i en boligforening eller en bydel - og andre steder var man kun interesseret i at få elitespillere.

Da Århus Firmasport i 1970 fik nye

lokaler i Valdemarsgade, blev kælderen i Sct. Annagades skole ledig, og hermed var der mulighed for at få den base, hvorfra en ny midtbyklub kunne skabes.

Klubbens idégrundlag var at klubben skulle fremme interessen for at dyrke bordtennis på såvel eliteplan som på motionsplan, og at vi skulle have udgangspunkt i Århus midtby.

Vores medlemmer skulle først og fremmest findes på Frederiksbjerg, men på grund af den centrale placering i Århus fik vi hurtigt udvidet vores "operationsradius" til hele Århusområdet.

Ideen viste sig at være bæredygtig. Allerede efter 1 år var vi 40 med-

Klubmesterskab 2002: Thomas Kjeldgaard, Lars "Karate" Sørensen og Gert Malmqvist slapper af i baren.





Bordtennisklubben Sisu-70's gamle logo.

lemmer. Medlemmerne var fordelt med 32 seniores, heraf 10 damer og 8 ungdomsspillere (4 drenge, 3 piger og 1 junior).

Der var en speciel atmosfære i klubben, som man fremover ville forsøge at bevare. Den kendetegnedes ved, at man fra yngste baby til ældste oldboys følte noget for hinanden, og vi var enige om, at de ambitiøse medlemmer selvfølgelig ikke måtte forsømmes, men at ambitionerne ikke måtte gå ud over de mindre fremtrædende, da Sisu 70 jo så kun har, hvad andre kan byde sine medlemmer.

KLUBPROFIL

Tommy Samsing

Btk. Sisu/MBK's ildsjæl nr. 1.

Tommy var, som formand for Sisu-70, initiativtager og med til var med til at sikre sammenlægningen af de 2 gamle klubber til Btk. Sisu/MBK.

Tommy's hjerte har altid været hos klubben, det har banket og givet inspiration til ufatteligt mange aktiviteter. Han har været initiativtager til så at sige alt, og der er ikke det, han ikke har gjort for klubbens ve og vel. Uddannet landsinstruktør.

Tommy har i en periode 2000-2003 siddet i DBTU's bestyrelse som et aktivt medlem med klare holdninger.

Tommy modtog i 2003 DBTU's guldnål for hans store arbejde, ikke mindst for sin klub, men også for DBTU.



De første år måtte vi hver aften stille borde op og flytte de tunge cykelstativer ned fra pillerne og over til ydervæggene i kælderen. Men efter nogle år blev kælderen ikke længere brugt som cykelkælder om dagen. Da kunne vi have bordene stående permanent, og vi fik indrettet vort klublokale, hvad der har haft en meget stor betydning for sammenholdet i klubben.

Vi startede med 1 hold i serie 2 og 1 hold i serie 4 i JBTU's turnering. Efter den 2. sæson rykkede 1. holdet op i serie 1. Herefter gik der flere år, før vi rykkede op i Jyllandsserien. Det skete i 1976/77.

I september 1972 lavede vi en folder, der blev uddelt på skolerne i Århus. Det var en indbydelse til at lære at spille bordtennis i Sisu-70.

Det viste sig at være en ganske god ide; vi fik 20-30 drenge, der begyndte af træne hos os hver lørdag formiddag. Mange af disse drenge blev bidt af sporten og af klubben og er stadig medlemmer, selvom de nu er blevet oldboys-spillere.

I oktober 1972 planlagde vi vort første åbne stævne, som blev afholdt i Vejlbj Risskov Hallen i december 1972.

I 1974 var drengene så stærke, at de kvalificerede sig til Drengedivisionen. Der var nu en god frem-

gang i klubben, både i resultater og i antallet af medlemmer. I sidste halvdel af 70-erne havde vi både drenge- og juniordivisionshold og Danmarksseriehold for seniors.

I Sisu-70 var der i slutningen af halvfjerdserne 2 grupperinger i klubben.

Den ene mente, at klubben skulle udvikle sig i et tempo, så økonomi og organisation kunne følge med.

Den anden mente, at vi skulle satse alt på eliten og så klubben hurtigst muligt rykkede op blandt de allerbedste i landet.

En hurtigere udvikling af vores organisation krævede flere gode og dygtige ledere.

I denne sammenhæng så vi os om efter samarbejdspartnere og navnkundige MBK, nu MBK Frydenlund, var den oplagte samarbejdspartner.

Den havde de ekstra ledere, vi efterlyste og den havde borde og materiel, og den havde et godt ry som en fordums storklub.

Samtidig kunne MBK Frydenlund få noget ud af fusionen, for Sisu-70 var en fremstormende klub med masser af ledere, ideer og potentiale, men frem for alt, den havde fået godt fat i midtbyens bordtennisungdom.

KLUBPROFIL'er

Finn (Peter) Tugwell -

Olympisk bronzemedaljevinder i herredouble sammen med Michael Maze. Finn startede i bordtenniskarriere i kælderlokalet på Sct. Annagades skole og i Btk. Sisu/MBK.



Allan Bentsen -

var med til at sikre Btk. SISU/MBK det danske holdmesterskab i 1988. Dette var samtidig Allan Bentsen's første danske mesterskab.

Lars Hauth -

var som den eneste med til at vinde begge de danske holdmesterskaber, i hhv. 1988 og 1990, for Btk. Sisu/MBK.

Var i 1989 med i den første rene Sisu/MBK DM-finale i herresingle nogensinde, mod Claus Pedersen. Blev selv dansk mester året efter i 1990. Blev i 1994, 1995 og 1997 dansk mester i herredouble sammen det tidligere Sisu/MBK medlem Finn Peter Tugwell.

Lars nåede 202 landskampe, heraf en stor del for Btk. Sisu/MBK.



1980-1984

De første år ...

Når to store foreninger ønsker at slå sig sammen til een, med det formål at styrke foreningerne, er der ofte en hård kamp mellem lederne fra de 2 foreninger, om at bevare "magten" fra den gamle forening til den nye - uanset hvilken situation man nu end er i. - Men sådan var det ikke her.

Med 2 så kompetente personligheder som Gunnar Lyngholm Andersen (Jyllands høvding gennem mange år) og Tommy Samsing (entusiastisk og engageret leder) som havde bragt foreningerne sammen, ønskede undertegnede som første "fælles" formand for Sisu/MBK, netop for at undgå et valg mellem den ene eller den anden.

For mig var det den bedst tænkelige situation, at blive formand for en forening, når man netop var omgivet af ildsjæle, som ville og så en stor fremtid for den nye fælles klub. Udover de gamle formænd fik vi et par rigtige klubfolk i Jan Therkelsen (Sisu) og Frank Pedersen (MBK Frydenlund) med i den første bestyrelse. Tommy Samsing blev valgt til næstformand, mens Gunnar Lyngholm Andersen påtog sig jobbet som en benhård kasserer. - Jo, vi var på rette vej.

Det sportslige udgangspunkt efter sammenlægningen var et hold i 3. division vest, bestående af Lars

Skytte, Henrik Sørensen og Keld Lyngholm, som allerede det første år blev oprykket til 2. division. Et Danmarksseriehold med Tommy Samsing, Peter Kragballe og Claus Hansen, sikrede sin forbliven i rækken med en topplacering. På seniorplan havde klubben derudover et Jyllandsseriehold, 3 Serie 2 hold samt 2 Serie 3 hold.

Klubben havde også et "super" Juniordivisionshold med Kent Uldall, Jan Gadegaard, Henrik Brinch og Jørgen Jacobsen, der endte på en suveræn 2. plads efter et knebent nederlag til Virum i den allersidste kamp 7-11. - Et af juniorholdets allerbedste kampe var mod rækkens nr. 3, Hørning; en kamp der var tipset til 9-9 eller 10-8 til en af siderne - ja, og så var det kampen om Århus - mod den kendte "Ayatollahen"s (Leif Hjortshøj) drenge. Efter en fantastisk kamp, med mange 3 sæts kampe, vandt Sisu/MBK hele 18-0 !!

Et af den nye klubs første arrangementer var en klubtur til Lübeck. Sisu-70 havde i flere år haft udvekslingsarrangementer med klubben TuS Lübeck, hvor man på skift var arrangør og sørgede for at spillerne boede privat. En trup på 24 spillere drog afsted og fik en fortræffelig weekend og en god optakt til den kommende turnering.

En anden af klubbens store og tid-

lige opgaver var, at få renoveret de gamle kælderlokaler, så vi kunne få acceptable forhold for vore medlemmer. - Efter 10 års kamp med kommunen for bedre forhold, så det ud til at klubsammenlægningen lige præcist var det, der skulle til, for at åbne kommunekassen. Alle vægge og gulve blev malet, ventilationssystemet i spillelokalerne samt radiatorerne i klublokalerne blev ordnet, så de igen fungerede perfekt. Der blev også indkøbt nye møbler.

Istandgørelsen af klublokalerne og sammenlægningen af klubberne Sisu-70 og MBK Frydenlund til **Btk. Sisu/MBK** skulle fejres. Der blev derfor afholdt en reception lørdag 18. oktober 1980, hvor rigtigt mange mødte op.

Endelig videreførte man "Århusmesterskaberne i Skolebordtennis" i samarbejde med IHF (leder: Ole Jensen), hvor interessen blandt eleverne var meget stor, mens det knob lidt med at få lærerne med på ideen. Alligevel blev det et stort arrangement med mange mennesker i klubbens lokaler. Flere end 120 skolebørn deltog.

Den første sæson gik rigtig godt, og klubben var blevet een stor enhed, med mange medlemmer og et godt sammenhold, også mellem spillerne fra de gamle klubber. Ledelsen var meget aktiv og der blev sat mange både i vandet, så fremti-

den kunne blive sikret på en holdbar måde.

Efter det første år, skete der et par udskiftninger i bestyrelsen, idet Jan Therkelsen og Frank Pedersen ikke ønskede genvalg. Nye i bestyrelsen blev Jimmy Samsing og Keld Lyngholm. Denne bestyrelsessammensætning holdt i 2 sæsoner (vi mistede Gunnar Lyngholm Andersen). Det var en god, konstruktiv og stærk bestyrelse, som med mange aktiviteter og handlinger førte klubben godt fremad.

Den sportslige udvikling i årene 1981-1984 førte klubbens 1. hold frem til oprykning til 1. division med debut efteråret 1984. Klubbens 2. hold rykkede i 3. division mens 3. holdet rykkede i Jyllandsserien. Herudover havde vi flere Serie 1, 2 og 3 hold. På landsplan havde vi også et drengedivisionshold samt et Old Boys 3. divisionshold. Endelig havde vi mange hold, specielt ungdomshold, med i DGI's turnering.

Klubbens veteranafdeling havde vokset sig rigtig stor og blev et samlingspunkt for tidligere spillere og pensionerede, med lyst til at spille bordtennis. Der var et godt sammenhold mellem de "ældre" spillere, som meget aktivt deltog i stævner og mesterskaber. - Nævnes skal at Fritz Beck, som klubbens første spiller opnået en meget flot bronze-medalje ved VM i Helsingfors i damerækken over 70 år.

KLUBPROFIL



Claus Pedersen årets spiller i Danmark i 1985, og (indsat) under forberedelserne til Tour de France-testen.

CLAUS PEDERSEN

Claus Pedersen - må helt klart! betragtes som den største profil i Btk. Sisu/MBK's historie, og var vel indtil Micahel Maze kom på banen, den største profil dansk bordtennis nogensinde. Blev kåret til årets spiller i 1985.

Claus er den idrætsmand i Danmark, der har repræsenteret sit land flest gang, og har med 357 landskampe, sat en rekord der vanskelig at slå.

Claus har vundet ikke mindre end 25 danske seniormesterskaber:

- 3 danske holdmesterskaber: 1967 (MBK), 1984 (Br.slev) og 1990 (Btk. Sisu/MBK)
- 13 i herresingle (1967, 1969, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 og 1989 - heraf altså de 7 i træk i årene 1975 til 1981)
- 6 i herredouble 1968, 1969, 1976, 1977, 1980 og 1981) samt
- 3 i mixeddouble (1975, 1976 og 1981).

Herudover har han vundet følgende danske mesterskaber:

- Holdmesterskab for juniorene (MBK)
- Herrejunior single (1966)
- Herrejuniordouble (1967)
- Drengedouble (1963)
- Old Boys single (1996) og Veteran 50 single (2004)

Claus har mange gange deltaget ved Verdens-, Europa- og Nordiske mesterskaber, (og selvom en af de største bedrifter han har været med til var, da Danmark sendte Tysland i 2. division, ved VM i Japan, med en holdsejr på 5-4 efter at have være håbløst bagud 0-4 og 1 sæt), er der først kommet medaljer omkring halsen, da han blev veteranspiller. Der kunne have været endnu flere, men hvem betragter sig som veteranspiller, når man samtidigt stadig spiller om DM titlen (1989: finalen mod Lars Hauth). Claus har opnået følgende medaljer:

- Verdensmester i herredouble (1996) med Li Xuxiang, kinesiskfødt tysker
- Sølv i herresingle (1996)
- 2 x bronze medaljer i herresingle (1997 og 2001)
- Europamester (2003) og bronze (1995) i herredouble med Niels Ramberg.

Ved de nordiske mesterskaber (senior) har Claus vundet:

- 1 x sølv (1971) og 2 x bronze (1973 og 1979) i herresingle.

Endelig er han med en placering som nr. 32, den danske spiller, der har være næstbedst placeret på verdensranglisten nogensinde.

Der kan helt sikkert skrives en bog om Claus Pedersen og hans mange meritter, men det er ikke alle, der kender til hans ikke bordtennisaktiviteter, som ...

- Fodbold: Divisionsspiller for AIA/Tranbjerg
- Tennis: Divisionsspiller for Århus 1900 samt stadig veteran"prof" i Lübeck
- Travkusk: på Århus Travbane samt uddannet "retfærdig" løbsdommer
- Cykling: Kørt Alp d'Huiz etappen (fra Tour de France) som turistcyklist.

Derudover ved alle der kender ham, at har et godt sanghjerte, og ofte med glæde optræder ved forskellige lejligheder:

Hvem husker ikke, da han på turen til Wien (Vet. EM i 1985) fremførte den berømte monolog: "Kinamanden". - Eller når han sammen med Tommy Samsing i Göteborg, viste hvordan bjergeder i Alpelandet kan "Jodle".

1984-1988

En klub i 5. gear

Samarbejdet omkring skolebordtennis i Århus mellem IHF og Btk. Sisu/MBK, var den direkte årsag til at IHF formand Ole Jensen i 1983 blev medlem hos Sisu/MBK. Der var et godt samarbejde klubberne imellem og Sisu/MBK var en klub, som efter sammenlægningen i 1980, var godt på vej til at blive "en af de store" i Danmark.

Allerede året efter sin indmeldelse blev Ole Jensen valgt til formand for klubben. Sportsligt gik det godt. Klubbens 1. hold var netop rykket i 1. division mens 2. holdet bevarede sin plads i 3. division.

Et godt fundament for en stor klub, er vel helt klart, en god og stor bredde. Ved sæsonstarten i efteråret 1984 var Sisu/MBK, den klub i Jylland, der havde anmeldt flest hold, nemlig 14. - Hertil skal så lægges 1. div., 3. div., Drengediv. samt Old Boys 3. div. - Sæsonen 1984/85 blev lige præcis den sæson som skulle vise om Sisu/MBK havde "rygmarv" til at komme helt til tops. Både 1. og 2. holdet blev nemlig nr. 7 og dermed nedrykkere, medens drengeholdet fik en meget flot sølvmedalje med Claus Larsen i spidsen.

I 1986 var Sisu/MBK blevet tildelt rollen som arrangør af Danmarks mesterskaberne for seniores, som afvikledes i Brabrandhallen. Dorte

og Lars Hauth blev danske singlemestre, medens Claus Pedersen via en sejr i double med Johnny Hansen hentede sin 25. individuelle DM-titel.

I holdturneringen blev Sisu/MBK lige akkurat slået af Ribe, på bedre score, så tilbagevenden til 1. division var udsat et år. Derimod havde vi begge ungdomshold med i slutspillet, med endnu en sølvmedalje til drengene, medens juniorene blev nr. 5.

Bestyrelsen gik nu i gang, for "lige ved og næsten" er ikke godt nok, man måtte sætte motoren i 5. gear, så fra sæsonen 1986/87 spillede den danske mester Lars Hauth på Sisu/MBK's 1. hold.

På drengesiden havde Sisu/MBK 3 mand på top-10: Nr. 1 Erik Steffensen, nr. 5 Peter Bertram og nr. 8 Rico Hermann. - Samtidigt var klubben med 129 licenser blevet Danmarks største klub.

Helt som ventet rykkede 1. holdet igen i 1. division med max. points. I bordtennisbladet stod der: *Så er den historie ikke længere.*

Efter oprykningen til 1. division fik Sisu/MBK endnu en "coming man" på holdet, idet Allan Bentsen flyttede fra Triton, Odense til Århus, for at være med til at kæmpe om det danske mesterskab.

Netop som Sisu/MBK igen skulle deltage i 1. division, blev danmarksturneringen 1987/88 lavet toltalt om, således at man nu spillede med parkryds og slutspil for de 4 bedste hold. - Sisu/MBK havde både et junior og et drengedivisionshold og var igen topscorer under JBTU, med 20 hold anmeldte, så ...

Ligeledes var Sisu/MBK godt repræsenteret på den danske rangliste, med nr. 1 Lars Hauth, nr. 2 Claus Pedersen, nr. 10 Allan Bentsen og nr. 15 Claes Knudsen.

Sisu/MBK vandt grundspillet foran Btk. Viby, og disse 2 klubber mødtes igen i finalen efter semifinale sejre over hhv. Brønderslev (6-3) og Sporvejene (5-5, sæt 14-13).

Finalearrangementet, som var lagt i Brabrandhallen, viste sig at være en fantastisk god ide, idet et så-

dant slutspil over een week-end, kunne fange TV og pressens opmærksomhed. At der også var mange tilskuere (over 200) og en åndeløs stor spænding, både i semi- og finalerne, gjorde arrangementet helt perfekt.

Finalen blev en sand gyser, med spænding helt til sidste bold. Mesterskabet havde flere gange skiftet hænder undervejs og fik slutresultatet 5-5, sæt 11-11, bolde 398-387 i Sisu/MBK's favør, altså 11 bolde. At Claes Knudsen vandt 3. og afgørende sæt 21-7 i allersidste kamp, viser alt.

Som John Sabalic skrev i bordtennisbladet: Følelsen af at det endte helt tilfældigt kan dog ikke skjules. At mesterskabet blev afgjort på bolde, minder om det rene lotteri.

Jens-Erik Linde

Sisu/MBK's danske mestre (fra venstre): Allan Bentsen, Claes Knudsen (med champagnen), Jan Gadegård og Lars Hauth, som i en fantastisk finale slog Btk. Viby.



1988-1991

Europa Cup & Guinness-rekord

Jeg overtog depechen i 1988 efter Ole Jensen. Klubben var lige blevet danske mestre i hold.

Det var en stor mundfuld at skulle tage over efter Ole, som var en dygtig leder med mange gode ideer og visioner. Jeg var i min bedste alder 28 år og hart været medlem i klubben siden mit 12 år, så

Jeg troede at jeg kendte alt til klubben, men jeg blev klogere.

En af de største overraskelser ved at blive formand, var al den post man modtog, fra nær og fjern. Alt skulle læses og sorteres, for derefter at skulle videresendes til de respektive personer, som havde ansvaret for de forskellige opgaver.

Jeg husker tydeligt en af mine første handlinger. Det var at nedlægge klubbladet. Det blev gjort med blødende hjerte, da jeg altid har nydt at læse i dette udmærkede blad. Desværre var det blevet et kæmpe arbejdsopgave at overtage efter den tidligere redaktør Tommy Samsing. Bladet var blevet lavet på et niveau, som krævede professionelle folk, som Tommy Samsing og J.-E. Linde, til at gøre dette arbejde. Jeg mente ikke at vi på dette tidspunkt havde disse ressourcer i overskud i klubben.

Sommeren 1988 gik på hæld, vi skulle som danske mestre spille

Europa Cup. Vi havde indsendt vore spillernavne til DBTU. Henover sommeren fik vi tilgang af Claus Sandbye, som var en klar forstærkning af holdet. Vi ville derfor gerne bruge Claus i Europa Cup'en. Deffor tog jeg kontakt til DBTU (Karl Åge Søltoft) for at få bekræftet at Claus var spilleberetiget i Europa Cup'en. Der var ingen problemer, ifølge Karl Åge Søltoft, da Claus jo var spilleberetiget i den Danske liga. Karl Åge Søltoft glemte desværre lige at give ETTU besked om den nye spiller.

Vi sendte Lars Hauth, Claes Knudsen og Claus Sandbye til Grækenland, hvor de nemt vandt kampen 6-0 (12-1), og spillerne var glade. - Lars Hauth hørte dog, at grækerne ville nedlægge protest over, at vi havde brugt Claus Sandbye.

Lars talte med sin far Henning Hauth (der dengang var journalist ved Danmarks Radio). Henning Hauth ringede til mig lørdag aften, og fortalte mig hvad der var galt. Han kaldte det en ny Per Friman sag. Per Friman var blev brugt ulovligt i en fodboldlandskamp som kvalifikationkamp til OL.

Henning brugte en del tid på mig, da han vidste at jeg var helt ny formand. Han gav mig en del gode råd om hvordan man skulle omgås pressen. (Det er jeg ham meget

taknemmelig for). Han sagde også at jeg måske ville vågne op i orkanens øje næste dag.

Lørdag aften skulle vi til en fest, så jeg trak stikket ud af telefonen, da jeg kom hjem. Næste dag satte jeg stikket i igen kl. 11.57. Telefonen ringede omgående. Det var Henning Hauth som ville spørge mig om sagen. Vi talte sammen i ca. 3 min. - Kl. 12.02 var det hovedoverskriften i middagssporten. I løbet af de næste timer ringede telefonen over 30 gange med journalister som ville vide mere om denne sag. Det var meget sørgeligt for hele klubben at dette skete, spillerne havde vundet over grækerne og stod til at møde de Tyske mestre fra Grenzau, med alle deres stjerner. Klubben havde allerede set at denne kamp kunne bruges af TV.

Vi skulle have hjemmekamp, for vi havde spillet ude i første runde.

Det hele endte med at vi blev diskvalificeret fra Europa Cup'en. Karl Åge Søltøft indrømmede heldigvis, at det var ham, der havde glemte at give ETTU besked.

Klubben stod med en lang næse og nogle økonomiske smerter. Efter lange og intense forhandlinger endte det med at DBTU betalte klubben en erstatning. Der gik nogen tid før vi blev "gode venner igen med DBTU".

Meget at bestyrelsens tid gik med at skaffe penge til klubbens drift. Vi var mange gange på Linde Tryk for at samle tryksager og andre job, så klubben kunne tjene nogle penge. Der var selvfølgelig mange aktive hjælpere i de år og Dem vil

KLUBPROFILER

Klaus Witved -

en af klubbens trofaste støtter

Der er ikke mange medlemmer, i ret mange klubber, der kan sige, at de kun har spillet bordtennis i een klub; men det kan Klaus.

Kælderen på Sct. Annagades Skole, har været Klaus's andet hjem, lige fra barnsben. Han har spillet på klubbens 1. hold i landets næstbedste række - kendt for "hans tunge" forhånd.

Er der brug for hjælp i klubben, hvad enten det er stævner eller klubfester, er Klaus altid på plads.

Klaus har været formand for Btk. Sisu/MBK i 1988-1991.



Jimmy Samsing -

den behårde kasserer med det store hjerte

At Jimmy skulle blive bordtennisspiller, lå i blodet. Doris og Robert havde Jimmy med til træning, lige fra 1. færd.

Jimmy er som kasserer ofte trådt til i bestyrelsen, når der manglede folk. At han med sin økonomiske viden, var har været med til at redde klubbens eksistens indtil flere gange, viser det store hjerte, der banker for klubben.

Når der kaldes til revy eller cabaret, er Jimmy blandt de mange tekstforfattere.

Tildelt DBTUs sølvnlå i 1998.



jeg gerne sige tak for hjælpen. Det var hårdt arbejde, men vi havde det også hyggeligt.

Klubben kørte over en bred front rigtig godt. Vi havde mange medlemmer og et godt klubliv. Det var altid rart at komme i klubben.

1989 var endnu et spændende år for klubben og for mig. Jeg blev far for første gang, min søn blev desværre meget syg i november måned, hvor vi skulle arrangere landskamp mod Ungarn. De ungarske spillere var på dette tidspunkt meget bedre end Danmark. Der var mange opgaver i forbindelse med sådan en landskamp. Indkvarteres, kørsel til og fra træning, og så skulle også ud at spise med Dem.

Jeg havde meget travlt, da min søn samtidig var indlagt på intensiv afdeling på hospitalet.

Midt i alt dette, meddelte klubbens kasser at han ikke magtede opgaven. Der skulle handles hurtigt, men heldigvis ville klubbens tidligere kasser Flemming Petersen (senere Vitved) gerne træde til igen. Han modtog så alle klubbens bilag i en stor kasse. Jeg tror sagtens han kan huske det.

Sæsonen forløb ellers stille og roligt. I foråret 1990 blev vi igen danske mestre for hold. Vi afsluttede sæsonen med et brag af en klubfest med en ufattelig god revy.

1990 var igen et stort år for Sisu-MBK. I august måned havde klubben 10 års jubilæum. Dette skulle fejres med pomp og pragt.

Tommy havde født endnu en af hans skøre og fantastiske ideer. Vi skulle i Guinness rekord bog.

Der skulle spilles bordtennis alle døgnets 24 timer og i 13 døgn.

Vi snakkede meget om denne ide. Alle syntes det kunne være sjovt, indtil vi kom i endelige forhandlinger med Guinness. Vi havde tænkt os at video optage det hele som dokumentation. Det syntes Guinness-folkene var en god ide, men de forlangte også, at der under hele forsøget altid var en 3. mand som kontrollant. Det gjorde at vi skulle til at skaffe 33 % flere folk døgnet rundt. Spillerne skulle spille 2 timer ad gangen, for derefter at blive afløst af 2 nye spillere.

Det var et skægt indslag, som sluttede på selve jubilæumsdagen. Her prøvede Lars Hauth og Claus Pedersen at slå rekorden i hvor mange gange de kunne slå bolden over nettet på 1 min. De var tæt på, men desværre manglede der 5 bolde. Der var en hel fantastisk opbakning som hele klubben lavede omkring dette arrangement.

Jeg vil specielt fremhæve Gert Hansen for at tage ufattelig mange vagter om natten, både som spiller og som kontrollant.

En ekstra gevinst udover at vi kom i Guinness bog, var at rigtig mange af klubbens hold rykkede op året efter.

Jubilæet gik også meget fint. Vi havde besøg af mange bordtennisfolk fra andre klubber, men også nogle af vores egne, til receptionen. Selv idag, når folk kommer i vores klublokale, ser de ofte op på uret over baren. En jubilæums gave fra TMG bordtennis.

Vi havde også besøg af nogle byråds politikere. Ved denne lejlighed skulle en af politikerne (en lidt kraftig dame) benytte et toilet (i omklædningsrummet). Hun havde meget svært ved at komme ind og ud af toilettet, og var ikke tilfreds med situationen. Jeg fortalte hende, at vi i mange år havde søgt om at få et toilet nede i spillelokalet, men havde fået afslag. - Det blev hurtigt herefter bevilget.

I forbindelse med jubilæet afholdt vi igen en stor klubfest med endnu en ufattelig flot revy.

Når man læser min historie, om de 3 år jeg var formand for klubben, kan det godt lyde som om det kun er surt at være formand. - Det er det ikke.

Der er mange store glæder ved at være med i en så dejlig forening som Sisu-MBK. Jeg kan kun opfordre alle de unge mennesker, som holder af at være i klubben, til at give en hånd med ved klubbens arrangementer. Det er ofte her at man lærer mange mennesker at kende (sammenhold). Det kan være hårdt arbejde at hjælpe til, men der er ofte gode minder bagefter.

Jeg glæder mig meget til klubbens jubilæum, og ser allerede frem til det næste, når klubben bliver 40 år.

KLUBPROFIL

Ole Jensen

Startede med bordtennis i Fuglebakken (senere IHF), hvor han også blev formand.

Efter et godt samarbejde omkring skolemesterskaberne i Århus, valgte Ole at skifte til Btk. Sisu/MBK i 1983. Allerede året efter blev han valgt til formand for klubben, og bidrog med en professionel indstilling til klubbens sportslige fremgang.

Ole har siddet i flere DBTU udvalg og bestyrelsen. Var i årene 1992-1999 næstformand for DBTU.

Ole modtog i 1998 DBTU's guldnål for hans store arbejde, ikke mindst i klubregi, men også for DBTU.



Gå aldrig tilbage til en fuser ...

Det var min første tanke, da nogle af de "gamle" Sisu/MBK'ere overtalte mig til at tage en ny tørn som formand for klubben.

Men på det tidspunkt "standede klubben i voldsom våde"... og hvem siger nej til at hjælpe en ven, som allerede ligger ned? Eller et "barn" man har været med til at sætte i verden?

Altså sagde jeg ja (tak) til at genopdage tilværelsen som klubleder. Eneste betingelse var dog, at den kommende kasserer skulle være min bror, bankmand Jimmy Samsing... for med ham siddende tungt på klubbens - på det tidspunkt - yderst slunkne pengekasse, vidste jeg, at det ikke kunne gå helt galt. Jimmy sagde heldigvis ja.

For første og vigtigste "øvelse" gik på at få den finansielle del af foreningen på ret køl igen, og ud af en ganske ubehagelig økonomisk situation, da vi (med mig som en af de hovedansvarlige) havde bragt klubben i et gælds-morads af, for den tid, betydelige dimensioner. Henover en 4-5 årig periode var det lykkedes os at oparbejde en bankgæld på ca. 170.000 kr. Den periode havde givet os mange flotte og store resultater, blandet andet 2 gange DM-guld og 2 gange DM-sølv for herrehold, en usædvanlig

flot mediedækning (vi blev kaldt "Bordtennisportens Brøndby"), deltagelse i internationale turneringer o.m.a.... Jovist, sjovt og spændende var det... men dyrt!

Bankgælden måtte bringes ud af verden, så første opgave var at besøge Provinsbankens direktør og få lavet en aftale med ham og banken. Jens-Erik Linde og jeg fik - fremragende bistået af den dengang forholdsvist unge advokat Jens Opstrup - en aftale i stand med banken; vi skulle betale pengene tilbage over en 7-årig periode med 2.000,- kr. om måneden.

"Plus renter", sagde den gode bankdirektør.

"Nej tak", sagde Jens Hubert Opstrup. "uden renter... ellers lukker vi klubben i morgen og starter en ny i overmorgen. Vi sælger den gamle klubs materiel til den nye klub for 25,- kr. og I får ikke en øre!". Jens Opstrup virkede meget overbevisende og sikker.

"Kan man godt det?" spurgte en efterhånden rystet direktør

"Det kan man - og det gør vi", svarede Jens, som også forklarede direktøren (jeg husker ikke hans navn), at Provinsbanken havde et vist medansvar for, at det var gået, som det var.

Og sådan blev det! De næste 7 år skulle bruges til at tilbagebetale gæld (der var andre end banken, der havde penge til gode). Jimmy Samsing accepterede at blive på "pinden" som kasserer, indtil vi var "på fode" igen... og det samme gjorde jeg.

De kommende år blev således brugt på at konsolidere os. Ingen store armbevægelser - ingen svinkeærinder. Klublivet og klubsammenholdet fik højeste prioritet. Et helt legalt krav blev, at man ikke kunne spille på hold i Sisu/MBK, medmindre man havde fast bopæl i Østjylland... resultaterne og de store avisoverskrifter var ikke længere det vigtigste.

"Opgøret" med de semi-professionelle tilstande i klubben havde naturligvis sin sportslige pris; allerede et par år efter "Guldbraget" mod Esbjerg i Århus Stadion - med op imod 500 tilskuere (een af de mest spændende og medrivende finaler på dansk grund nogensinde) - fandt vi et mere naturligt leje for vore bedste spillere, hvoraf de fleste var "barnefødt" i klubben, eller var kommet til klubben i en meget ung alder.

Spillere som Rico Herrmann, Thomas Windtberg, Claus Larsen og Morten Brandstrup m.fl. kom til at præge klubben udadtil, ligesom flere af dem også fungerede som trænere indadtil; og de havde no-

get - udover spillet - som vi virkelig kunne bruge: Et helt fantastisk kammeratskab og sammenhold... og en glæde ved spillet og ved samværet, som smittede af på hele klubben og alle klubbens medlemmer. En positiv indstilling og klubånd, som vi faktisk den dag i dag, efter min opfattelse, stadig profiterer af. Generationen af spillere efter dem havde, og har, den samme indstilling: Vi spiller for hinanden, for sammenholdet... for klubben!

Op imod midten af 1990'erne havde klubben stadig en meget stor og trofast medlemsskare - vores senior-sekundaafdeling; vi var stadig flere end 150 medlemmer, og var formentlig endnu den største "rene" bordtennisklub i Danmark. På det tidspunkt var man så småt begyndt at mærke afmatningen i Bordtennis-Danmark... medlems-tallet faldt på landsplan, "zapper-generationen" var født, og PC'en var så småt ved at få fodfæste i de små hjem. Konkurrencen fra andre sportsgrene var blevet hårdere, samtidig med at tilbudene til børn blev flere, mere spændende, mere varierede. Og børn af 90'erne stillede krav til oplevelserne... det var ikke mere "in" at træne og arbejde hårdt for at opnå resultater. Vi fastholdt dog i de år stadig en rimelig ungdomsafdeling; som regel var der aldrig færre end 25 ungdoms-spillere, som regel sjældent flere

end 40. Vi havde en stor og god trup af egne trænere, som også var med til at præge "ungerne" i en god retning, og det havde også den positive betydning, at vi stadig var i stand til at "skabe" dygtige ungdomsspillere - uden dog at skabe danmarksmestre... dette har vi heldigvis også evnet at fastholde - helt frem til i dag!

En stor, meget tung arbejdsbyrde blev i 1990'erne lagt på klubledernes skuldre. Den nye Folkeoplysningslov trådte i kraft næsten samtidig med min tilbagevendende som formand i Sisu/MBK. Jeg havde ikke været opmærksom på, at Interessegroupe-ordningen var blevet afløst af den nye Folkeoplysningslov, og det, der på papiret skulle have været en lettelse i foreningsarbejdet, gav, efter min opfattelse, langt mere administrativt arbejde til klublederne og betød, det første år i min "nye" formandsperiode, at klubben gik glip en stor del tilskudskroner.

At Århus Kommune samtidig havde besluttet at indføre "lokale-gebyr" på samtlige kommunale lokaler (udligning i forhold til de "selvejende" klubber), gjorde bestemt ikke overgangen lettere.

Fra at have betalt nul (0) kroner i "husleje" gennem mere end 20 år, blev klubben pludselig bebyrdet med en merudgift på over 30.000,- kr. årligt. Dét var selvsagt en streg i

regningen, som besværliggjorde arbejdet med at få klubben på økonomisk ret køl væsentligt.

Sisu/MBK-lederne var dog ikke sådan at få has på! Vi gik på med krum hals... nærmest under mottoet: "*Een for alle...*", og jeg vil tillade mig at sige, at "øvelsen" efter min opfattelse lykkedes - godt endda!

I takt med at klubbens økonomi bedredes, blev der overskud til også at se fremad igen. Der blev lavet masser af arrangementer i de år, spændende og sjove aktiviteter, enkeltdagsarrangementer, stævner m.v., som også var med til at øge klubfølelsen og kammeratskabet.

Vi arrangerede bl.a. "Torvestævne" med mere end 30 borde på Ingerslevs Boulevard, vi lavede "Frederiksbjerg Fester" i Sct. Annagades Skoles skolegård - med bobmesterskab (vandt Stig Tøfting og Gert Hansen?) og andre konkurrencer, bungee-run, grill, rockmusik m.v.

Åbent Hus dage blev arrangeret, og vi påtog os adskillige opgaver for DBTU, bl.a. Danish Junior Open i en årrække (med deltagelse af de stærkeste ungdomsspillere fra Europa og Japan) samt flere landskamp-arrangementer i Århus Stadiions gamle, atmosfærefyldte hal.

Vi stod også for afviklingen af et DM-arrangement, ligesom vi påtog os arrangementet af de Nordiske Mesterskaber for Veteraner (1993).

Det var også i de år, vi startede Nordisk Veteran Grand Prix (i samarbejde med Göteborg og Oslo), og Aarhus Veteran Open blev en fast del (og er det stadig) af vore årlige aktiviteter. Ind imellem havde vi lagt en del kræfter i forsøget på at få Veteran-VM til Danmark (Århus)... dette mislykkedes desværre; vi blev slået på "målstregen" af Australien og Norge!

I 1997 var klubben blevet gældfri, og jeg mente, det var på tide at nye kræfter kom til "roret".

Formandsposten blev overtaget af Morten Brandstrup, barnefødt Sisu/MBK'er, og efter min opfattelse den helt rigtige til at tage over. Ingen i kongeriget kendte mere til vores klub end netop Morten, og kun få kendte mere til bordtennis,

generelt, end den unge mand. Morten havde på det tidspunkt allerede siddet i bestyrelsen i nogle år, og han var klar - helt klar - til at tage over! Jimmy Samsing blev siddende i bestyrelsen endnu en sæson, også for at lette overgangen for den nye ledelse. Jimmy lavede et fremragende stykke arbejde i de 8 år, og han formåede af holde de "uregerlige" og måske lovligt ambitiøse bestyrelseskammerater i ørerne, så vi beholdt "målet" i fokus.

Morten Brandstrup videreførte den linie, vi havde lagt i starten af 90'erne... det var stadig klubben og medlemmerne, der havde første prioritet - resultaterne måtte komme i anden række!

Der blev stadig satset hårdt på ungdomsarbejdet, og i Mortens "rege-

Sisu/MBK's juniorhold, der var 11 bode fra at vinde DM guld i 2001 - Fra venstre: Petrus Brønlund, Morten Sørensen, Michael Klausen og Mathias Samsing.





Sisu/MBK's juniorhold, som var 1 sæt fra at blive danske mestre; bagest fra venstre Brian Vester, holdleder Anders Kliver, Brian Andersen, og forrest Morten Ulsted og Mathias Samsing.

ingsperiode" blev det bl.a. til 2 sæt sølvmedaljer hos herrejuniorerne... begge gange blev Brandstrup's drenge "snydt" for guld... på sæt- eller boldforskel til modstanderne (Esbjerg i 1999 med 1 sæt - Kvik Næstved i 2000 med... 11 bolde!).

En enkelt sæson havde vi sågar 2 hold med i juniordivisionen - samtidig med at vi var repræsenteret i drengedivisionen. En del medaljer ved Ungdoms-DM er det også blevet til.

Morten Brandstrup var medvirken- de til at Sisu/MBK igen begyndte at arrangere et stort årligt bordtennis- stævne, "Sisu/MBK Open". Starten gik i 1998 og var fra begyndelsen en del af DBTUs Grand Prix serie. Denne status har stævnet beholdt

lige siden, og arrangementet vokser sig større og større for hvert år. Også her har Sisu/MBK vist sine virkelig gode evner som arrangører.

Den største opgave i Morten Brandstrups "regeringsperiode"... ja, den største i klubbens historie overhovedet, var vores medvirken ved afviklingen af Europamesterskaberne for Veteraner i 2001. Flere end halvfjerds (70!) Sisu/MBK'ere var involveret i dette kæmpe-arrangement, der formentlig kan betegnes som DBTUs største succes til dato... i hvert fald hvad arrangementer angår.

På ledersiden (styregruppeplan) deltog vi med: Jens-Erik Linde, Torben Theilmann og undertegnede. Derudover var vi med på alle plan og i alle faser - fra opstilling af de 72 turneringsborde, turneringsafvikling, på dommersiden, i informationen, til den store afslutningsfest med ca. 500 deltagere.

Det var fantastiske 8 dage - i strålende solskin - Sisu/MBK og medlemmerne var med i... og det betød en økonomisk saltvandsindsprøjtning på ikke mindre end 70.000 kroner til klubkassen!

Ikke een krone for meget for det kæmpe-arbejde, som medlemmerne havde bidraget med.

Morten Brandstrup kunne således - efter 5 år i den varme stol - aflevere en økonomisk velfunderet klub

til efterfølgeren. Morten var kørt træt i forenings-papirarbejdet og de - efter manges opfattelse - for mange "skæve" turneringsbeslutninger m.m. fra unions-side... ligesom det civile arbejde efterhånden "stjal" for meget af hans fritid.

Morten Brandstrup gjorde et kæmpe stykke arbejde for Sisu/MBK gennem en lang årrække... og vi er mange, som glæder sig til, at han - igen - får tid og lyst til at have sin gang i klubben....

I 2002 måtte klubben - igen - bede den efterhånden gamle (i dobbeltbetydning) formand om assistan-

ce... der var ganske enkelt ikke andre muligheder.

Efter en kort, spændende og hektisk "karriere" i DBTUs bestyrelse overtog jeg igen formandsposten, i foråret 2002. Jeg gjorde det klart, at jeg "kun" skulle være en overgangs-figur, indtil klubben kunne finde en ny og mere egnet leder. For når sandt skal siges mener jeg, at jeg efterhånden har "aftjent min værnepligt" i klubben.... efter at have været med, på den ene eller anden måde, gennem næsten hele klubbens "levetid".

Jeg fik en meget stærk og dygtig

Fra bordtennis-fodboldturneringen i Åbyhøj, foråret 1990. Sisu/MBK stillede med tre 9-mands hold... Blandt andet et "rent" Samsing-Team. • Bagerst fra venstre: Michael, Martin, Jimmy, Karsten, Jørn, Robert. Forrest fra venstre: Tommy, Mathias, Hanne.





Drenge divisions holdet der fik sølv i 1982. Fra venstre: Jan Gadegaard, Henrik Brinch, Karsten Bloch, Carsten Jørgensen, Michael Wester.

Jan Gadegaard, Henrik Brinch dannede senere sammen med Kent Uldal og Jørgen Jacobsen et af Danmarks stærkeste juniorhold.

bestyrelse bag mig: Jens Vestergård Jacobsen (kasserer) kom ind samtidig med mig, Birgitte Andreasen (seniorformand), Christian Theilmann (eliteformand) og Kim D. Jensen (ungdomsformand).

Der var en del at gøre for den nye bestyrelse... for først nu, næsten 20 år senere end det øvrige Bordtennis-Danmark, mærkede vi en vis afmatning i medlemstallet; primært på ungdomssiden. Den store skare af sekunda-seniorer var heldigvis stadig intakt.

Den nye bestyrelse mente, at vi skulle satse endnu mere på træningstilbudene til medlemmerne - både for ungdom og seniorer, ligesom vi mente, at vi nu havde overskud og kræfter til igen at satse lidt mere på elite-bordtennis. Vi fik til-

knyttet Claus Pedersen som elite-træner, mens vore stærkeste spillere påtog sig opgaven med at træne dame-afdelingen og de sekunda-spillere, som var interesserede i regelmæssig træning (øvelser m.m.).

Claus P.'s indsats i eliteafdelingen gav ny inspiration til vore afdelingen, og med ham som ankermand (spillende træner) på førsteholdet rykkede vi (Thomas Kjeldgård, Ulrik Marcussen, John Sabalic m.fl.) allerede efter 1 sæson op i Elite-divisionen. Her er det indtil videre lykkedes os at blive.

Andeholdet med Christian Theilmann, Thomas Windtberg, Anders Kliver, Mathias Samsing, måtte en enkelt sæson ned og "vende" 3. division, men er nu tilbage, hvor de hører til... i herrernes 1. division.

På damesiden har vi de seneste par sæsoner virkelig været "med" - vi har været repræsenteret i både Elite-division og 1. division, og med meget stærk tilgang sidste sæson (Trine Grauholm og Signe Andersen) lykkedes der i afvigte sæson at vinde guld i BÅDE Elitedivisionen og 1. division! Stort Tillykke med de resultater til: Trine Grauholm, Bela Katchiouriner, Signe Andersen, Anne Andersen, Ditte Loldrup, Pia Leth, Birgitte Andreasen m.fl.

Nye vinde blæser over Sisu/MBK! Der er ved generalforsamlingen i maj måned 2005 valgt ny formand, Kim D. Jensen. Kim er ikke "født"

bordtennis-menneske, men han har store kvaliteter som leder, og jeg mener også, han har gode og stærke kræfter med i sin bestyrelse. Derfor tror jeg på, at Sisu/MBK fortsat har en god fremtid foran sig, og at klubben stadig kan sætte sit præg på dansk bordtennis i fremtiden...!

Endnu en gang tillykke med de 25 år - og stort held og lykke i fremtiden!

Jeg vil bruge mine gamle dage til at nyde at være medlem i klubben... jeg glæder mig til at følge udviklingen (uden at skulle blande mig).

KLUBPROFIL

Jens-Erik Linde

Første formand i Sisu/MBK. Er også en af klubbens meget aktive udadvendte ledere.

Har været International dommer i mange år og bl.a i 1991 dømt VM-finalen Sverige-Kina i Göteborg.

Har siddet i mange af DBTU's udvalg: instruktionsudvalg, dommerudvalget (formand) og er pt. stadig formand for veteranudvalget.

Uddannet landsinstruktør.

Sidder i Swaythling Club Internationals VM-gruppe og er netop valgt til ETTU's veterankomite.

Modtog i år 2001 Dansk Idræts Forbund's æresnål (foto'et); en hæder hans far også har modtaget, som cykelleder.



Formandens "Krystalkugle"

Som ny formand for SISU/MBK er det klart, at jeg har mange ideer og tanker om fremtiden for klubben og dens medlemmer.

Disse visioner skal afstemmes med bestyrelsen samt klubbens medlemmer, der helt klart skal deltage aktivt i den forandring, der under alle omstændigheder venter os, uanset om vi vil det eller ej. Vi har jo ingen mulighed for at stoppe de forandringer, der naturligvis vil komme. Men vi skal være beredte, og helst et skridt foran, så vi ikke bliver fanget på "det forkerte ben".

Vi har som klub altid været foregangsmænd for nye tiltag indenfor bordtennissporten, og det skal vi blive ved med at være.

Bare fordi vi er Danmarks største klub og, syntes vi selv, Danmarks bedste klub, betyder det jo ikke, at vi skal hvile på laurbærrene, for vi er aldrig bedre end vores sidste kamp, tiltag, aktivitet mv. Morgendagen har også en vinder, og da jeg er en meget dårlig taber, ønsker jeg selvfølgelig, at vinderen af i morgen er SISU/MBK.

Sagt med andre ord, vi skal være med, hvor det sker, både som klub, men så sandelig også udenfor klubben. F.eks i DBTU, således at vi er med, hvor beslutningerne bliver taget. Dette kræver alles deltagelse og involvering.

For at skabe en hel klub, må der nødvendigvis være en sammenhæng mellem ungdom-, senior-

Julefrokost 2002: Anders Kliver, Christian Teilmann, Tine Kosmider og Nicole Pedersen snupper lige en køkkendans.



og eliteafdelingen, samt mellem motion og elite, med fælles overordnede mål (den røde tråd), og således at både det sportsligt og socialt er muligt at give et medlem den bedste start, som ungdomsspiller, og herefter alt efter evner og lyst, at blive i klubben, enten som senior- eller elitemedlem.

Det vil i den forbindelse også være dejligt, at der måske kan skabes et tættere bånd mellem veteranafdelingen og resten af klubben, til glæde for alle. Under alle omstændigheder er det meget vigtigt at holde fokus på vores ungdom, der jo på sigt, er potentielle senior- eller elitespillere.

En anden afgørende faktor for en god fremtid er piger! Vi har i de sidste par år i ungdomsafdelingen forsøgt med forskellige aktiviteter, specielt for piger, bl.a. gratis kontingent, bowling, biografture mv., for at skaffe flere piger til klubben. Dette projekt er nu stoppet, men det er yderst nødvendigt at fortsætte med at have fokus på at skaffe piger til klubben. Vi har i dag alt for lidt piger til, at vi har et socialt afbalanceret forhold i klubben, og der skal i årene fremover, ydes en ekstra indsats her.

For at vedblive med at være Danmarks største og bedste klub, er der mange ting, der skal falde i hak. Jeg har allerede nævnt nogle, den røde tråd, styrke det sociale

forhold i klubben (herunder klubånden); men der er selvfølgelig også andre ting, der er med til at skabe en komplet klub.

Vi skal i de næste år have aktiveret langt flere medlemmer i klubbens arbejde. Samtidig skabe de rigtige rammer for forældrene til alle vore ungdomsspillere, også bliver en del af klubben, og deltager i forskellige aktiviteter. Det vil give klubben et enormt netværk af hjælpere og folk, der ikke kun kommer i klubben for at spille bordtennis, men for at være en del af klubben. Jeg er overbevist om, at et øget forældre-samarbejde, vil styrke klubben på alle områder.

Det er selvfølgelig også vigtigt, at styrke klubbens økonomi, hvis vi ønsker nye tiltag. Det gælder både for ungdom, senior, elite og veteran, at nye tiltag, som regel koster penge, og selv om klubben i flere år, har haft en fornuftig økonomi, og vi har sat mange ting i gang, ville det jo være dejligt at kunne iværksætte endnu flere aktiviteter.

F.eks hvis man vil have en fast ansat træner i klubben, der kan træne de fleste hold, og være ansvarlig for alle klubbens træningsaktiviteter. Eller andre tiltag, hvor der skal bruges en del penge. Så selv om vi har været rigtig gode til at skaffe penge til klubben de sidste år, mener jeg godt, vi kan blive endnu bedre.

Det er også mit ønske, at flere udnytter de muligheder, der er på vores hjemmeside. Og det ville være dejligt, hvis vi kunne lave den mere interaktiv, så medlemmerne var en del af dette, og ikke kun passive brugere. Det er et enormt godt redskab til at skabe fællesskab, debat og PR, internt og eksternt.

Jeg kunne godt forestille mig en fremtid, hvor nye ideer bliver prøvet af indenfor de økonomiske rammer, vi nu engang har. Disse rammer skulle gerne blive langt større i fremtiden, da vi allerede nu er ved at starte en Erhvervs og Eventklub, der skal skaffe penge og sponsorer til klubben.

Nogle af disse penge, kunne jeg godt se blive brugt til at knytte en eller to Kinesere til klubben, for at styrke vores elitehold, så vi måske kunne toppe divisionerne, og hvem ved, måske endda deltage i Champions League. Det ville betyde enormt for klubben, sportsligt og PR mæssigt. Disse Kinesere ville samtidig højne kvaliteten, både hos vores senior- og ungdomselite, samt måske blive en del af et fremtidigt netværk for klubben og dens mange medlemmer.

En anden mulighed for at tiltrække interessen for bordtennis, kunne være at vi i SISU/MBK lavede et årligt MEGA stævne, for verdens

20 bedste bordtennisspillere, med store pengepræmier, TV-dækning mv. Jeg er helt sikker på at vi, allerede nu har organisationen til at kunne klare et sådant arrangement. Men det kræver et partnerskab, med en eller flere virksomheder, hvilket i sig selv ville være til gavn både for klubben og for bordtennisporten som helhed. Med mere medieomtale, bredere forståelse og viden om bordtennis.

Jeg er overbevist om, at vi i fremtiden, alligevel er nødt til at have et tættere samarbejde med virksomheder, som vi kan udvikle bordtennisporten sammen med..., til gavn for klubben og for "Bordtennis Danmark".

En ting skal vi huske, når vi skal kigge frem og sætte mål for klubbens fremtid. Kig tilbage og lær af de fejltagelser vi har lavet. Men også hvad vi har gjort rigtig godt. Og så ellers ikke lade os begrænse af ord som: "det har vi prøvet før", "det virkede ikke sidste gang", "det kan vi sikkert ikke klare" eller "det er nok for stort for os".

Lad os i fællesskab skabe en endnu bedre klub, der kan gøre sig gældende både på det sociale plan, og på eliteplan. Det kræver, at vi ved, hvor vi vil hen - ellers kommer vi ingen steder. Jeg er som formand klar til at gå i spidsen for dette - er du også klar ?

KLUBPROFILER

Rico Herrmann - en institution

Startede sin bordtenniskarriere som en meget lille dreng i BMI bordtennis. Da flere af hans holdkammerater valgte at skifte klub til Sisu/MBK, for at få en plads på klubbens drenge-divisionshold, tog Rico med.

Har været en af de bærende kræfter på klubbens hold, som ungdoms- og seniorspiller.



John Sabalic - en stærk sjællænder

Startede sin bordtenniskarriere i Virum Sorgenfri BTK. - Var med til at besejre Sisu/MBK's drengehold i sæsonen 1980/81 i den spændende holdfinale i kampen om DM guld.

Har efter tilflytningen til Århus spillet i tst, VRI og nu har i mange sæsoner, spillet for og været træner i Sisu/MBK.



Ulrik Marcussen - showmasteren

Startede med bordtennis i Viby, hvor han spillede hele sin ungdomskarriere.

Har efter skiftet været en af de bærende kræfter på Sisu/MBKs 1. hold.

Er kendt som en rigtig spasmager - ja, der er ikke det, han ikke kan finde på, så ...



Thomas Kjeldgaard - en tilflytter fra Ry

Startede sin bordtenniskarriere i Ry. Thomas spillede også en sæson i Silkeborg inden han flyttede til Sisu/MBK, hvor han spillede på både drenge- og juniordivisionshold.

Har være en fast del af klubbens 1. hold, de sidste mange sæsoner. - Er en af de aktive ved klubarrangementerne.



Thomas Windtberg - stabiliteten

Thomas startede med bordtennis i Søften, iøvrigt med efternavnet Sørensen.

Plads på et drenge-divisionshold gjorde, han skiftede klub.

Har i flere år været en af de bærende kræfter på klubbens 1. hold. Har nu frivilligt (og pga. arbejde) overladt pladsen til andre kræfter.



Christian Theilmann - "chreller".

Startede sin bordtenniskarriere i Odder IGF, men flyttede til Sisu/MBK, hvor hans storebror også spillede.

Har være en integreret del af Sisu/MBK, både som ungdomsspiller, men absolut også som senior. - Var væk en kort periode pga. skade.



Morten Brandstrup - "gammel formand"

Startede sin bordtenniskarriere i Sisu/MBK, hvor han har spillet på såvel drenge- som juniordivisionshold.

Har været en af de bærende kræfter i klubben, som spiller, men ikke mindst socialt.

Var klubbens formand i årene 1998 til 2002.



Mathias Samsing - en indfødt Sisu-dreng

Må siges at være opvokset i Sisu/MBK, da Hanne & Tommy havde ham med til træning.

Var som ungdomsspiller fast på drenge- og juniordiv. holdene. Blev 2 gange snydt for et dansk juniormesterskab - med hhv. 11 bolde og 1 sæt.

Spillede sidste sæson på klubbens 1. hold.



Lidt tør vi godt prale af

- Sisu/MBK var den første bordtennisklub i Danmark, som lavede en decideret klubhåndbog, som alle medlemmer kunne slå op i og få noget at vide om alt, hvad der skal til for at lave alle typer arrangementer m.v. Første udgave blev udarbejdet årene 1980-82 af Jimmy Samsing, stifter af Btk. Sisu-70 - senere (1980) Btk. Sisu/MBK.
- Sisu/MBK var den første bordtennisklub, som startede en decideret afdeling for efterlønnere og pensionister - en såkaldt veteran-afdeling. Afdelingen startede i efteråret 1981. På første træningsdag mødte 7 nye (gamle) spillere op i lokalerne på Skt. Anna Gades Skole. Primus Motor for denne nye afdeling var Robert Samsing, der samtidig blev kåret som klubbens første ÆRESMEDLEM.
- Sisu/MBK er som eneste bordtennisklub optaget i Guinness Rekord-bog. Cirka 135 af klubbens medlemmer spillede bordtennis i alt i ikke mindre end 312 timer i træk. Vi lavede adskillige spændende rekorder undervejs. Rekorden blev sat i 1990 i forbindelse med 10 års jubilæet for sammenlægningen af de to gamle Århus-klubber, Sisu-70 og MBK, Frydenlund.
- Sisu/MBK startede som de første herhjemme hold-turnering for SFO og Fritidshjem. Starten gik i 1991.
- Sisu/MBK var de første herhjemme med semi-professionelle spillere, hvilket betød, at vi i 4 år i træk var i finalen om det danske holdmesterskab i årene 1988-91. Det gav 2 x guld og 2 x sølv. Nogle af de første semi-proffer var: Claus Pedersen, Allan Bentsen, Claus Sandbye, Claes Knudsen, Lars Hauth, Bo Holmsgaard, Flemming Sunn og Johnny Hansen.
- Sisu/MBK var de første, som ved et åbent stævne havde en førstepræmie i herreelite rækken på over 1.000 kr. Det skete helt tilbage i 1978, og førstepræmien var på ikke mindre end 3.000 kr. Det findes den dag i dag (24 år senere) ikke mange stævner herhjemme, som kan prale af så stor en præmiesum.
- Sisu/MBK har gennem årene stået for afviklingen af alle former for danske mesterskaber: Senior, Hold, Ungdom og Veteran. Ligeledes har vi afviklet Senior Top 12. I forbindelse med afviklingen af Europamesterskaberne for Veteraner i 2001, stillede Sisu/MBK med ikke færre end 85 hjælper.
- Sisu/MBK stod i 3 sæsoner som arrangør af en ungdomstræningslejr, som optakt til ungdoms-EM, med indbygget holdturnering, og så kaldet 4- eller 6 nationers turnering, med stor anerkendelse.

- To gange har vi afviklet Nordiske (nu Nordeuropæiske) Mesterskaber for veteraner
- I DBTUs statistikker over samtlige DT-klubber gennem tiderne er Sisu/MBK i den samlede top 5.
- Sisu/MBKs gennem tiderne mest markante bordtennisspiller, Claus Pedersen, har spillet ikke færre end 375 landskampe for Danmark... en helt enestående rekord indenfor dansk idræt; og en rekord, som formentlig aldrig bliver slået.
- Sisu/MBK stod i 1991 for den største internationale elite-turnering i Danmark (Indtil IHI-cup i år). Der var en præmiesum på 25.000 dollar. Turneringen hed "Danica All Stars" og havde Jan-Ove Waldner som vinder foran Jörg Roskopf. I den forbindelse trænede 6 verdensrangliste-topspillere i klubbens lokaler, hvilket var en helt speciel og fantastisk oplevelse for klubbens medlemmer. Så stærkt, så hurtigt, så flot har der aldrig hverken før eller senere været spillet i dette hus.

Jan-Ove Waldner trænede i klubbens lokaler i forbindelse med "Danica All Stars" i 1991.



Det "stærke" køn

Sisu/MBK har, med enkelte undtagelser, været repræsenteret i divisionsrækkerne siden 1992. Klubbens damer havde vundet Jyllandsserien og var nu klar til at prøve kræfter med divisionsbordtennis.

Sisu/MBK havde en stor damesekunda-afdeling, men valgte nu også at satse på elitedamerne. Det betød at klubben fik tilgang af nye spillere som Majken Fejerskov, Christina Jessen, Lisbeth Poulsen og Pia Leth, som skulle prøve kræfter i 2. division, hvilket endte med en 3. plads.

Flere damespillere kom til klubben, bl.a. Lotte Hjorth, Lena Petersen, Cecilia Lonning, Anne Karina Bastmann og Lisbeth Gejlsbjerg og et par damespillere fra Ølsted.

I 1996 spillede klubben i 1. division og vandt bronze. Klubben mistede nogle af sine damespillere, og de resterende spillere valgte at stille op i Jyllandsserien, som så blev vundet i sæson 1998/99.

I sæson 1999/2000 spillede Majken Fejerskov, Birgitte Andreasen og Pia Leth i Jyllandsserien, som blev vundet suverænt, uden en eneste tabt holdkamp, og få tabte kampe.

Herefter var klubben igen repræsenteret i 1. division, og i sæson

2000/01 blev det til en sølvmedalje til klubbens piger og oprykning til elitedivisionen.

Det betød igen nye spillere til truppen. Bl.a. Bela Katchiouriner, Ditte Loldrup, Tine Kosmider og Anne Andersen. Bella kom til Sisu/MBK efter et år i tst. Inden da, havde hun spillet nogle år i Israel, efter at hun startede sin bordtenniskarriere i Rusland, med hendes far som træner. Bela var en klar forstærkning til holdet; men selv om hun kun tabte et par enkelte kampe i hver sæson, og slet ingen i 2003/04, havde holdet det svært i landets bedste række.

I sæson 2004/05 stillede Sisu/MBK op med 2 damehold - elitedivision og 1. division. Klubben havde fået tilgang af 2 stærke spillere - Trine Grauholm og Signe Andersen.

Trine viste sin høje klasse ved at vinde det individuelle danske mesterskab i 2005.

Elitedivisionsholdet bestod af Bela Katchiouriner, Trine Grauholm, Signe Andersen og Anne Andersen. 1. divisionsholdet bestod af Birgitte Andreasen, Ditte Loldrup, Janne Jensen og Pia Leth.

Begge hold klarede sig utroligt flot. Sisu/MBK vandt suverænt 1. division og kunne nu håbe på at elitedivisionsholdet vil følge trop.

Holdet endte grundspillet på en 2. plads, og skulle derfor spille slutspil. Semifinalekampene skulle være et lokalopgør, mod de sidste mange års mestre fra Hørning.

Begge semifinaler blev klart vundet af Sisu/MBK, og holdet var nu klar til at møde Ballerup 1. Et stærkt og rutineret hold bestående af Susanne Pedersen, Annie Ramberg og Michelle Nielsen. Det viste sig at disse finaler skulle blive noget af en gyser.

Første finale blev spillet i Sisu/MBK. Trine, den nykårede danske mester, spillede fantastisk og vandt sine 3 kampe. Bela vandt over Annie og Susanne, men måtte se sig slået af Michelle. Signe tabte sine 3 kampe, og det var derfor doublen, der skulle afgøre,

hvem der kunne trække sig ud som vinder. Trine/Bela mod Susanne/Michelle. En lige double der endte med en sejr til Ballerup. Resultatet blev derfor 5-5.

Næste semifinale skulle spilles i Ballerup, og resultatet blev en gentagelse af 1. semifinalekamp. Bela måtte igen se sig slået af Michelle og Sisu/MBK tabte igen doublen. 5-5 i anden semifinalenkamp, og holdene skulle nu spille en 3. og afgørende kamp.

Jan Nielsen tilbød sig som chauffør, og det betød at klubben lejede en minibus, så en flok Sisu-tilhængere kunne rejse med til Ballerup og støtte pigerne. Det hjalp, selv om kampen tegnede til at blive enfuldstændig gentagelse af de forrige 2 semifinaler.

De danske mestre for damer 2005: Fra venstre Bela Katchiouriner, Trine Grauholm, Signe Andersen og formand Tommy Samsing.



Vi var alle sikre på, at Bela ikke kunne tabe 3 gange til Michelle, men det gjorde hun. Trine fortsatte sit suveræne spil, og vandt igen 3 kampe. Signe havde også hevet sit flotte spil frem, men det rakte ikke til sejr mod de dygtige Ballerup-piger.

Det var derfor endnu engang doublen, der skulle være afgørende. Hvis Sisu/MBK tabte doublen, som i de foregående 2 semifinaler, ville Ballerup ende som danske mestre, da de havde vundet grundspillet.

Ca. 100 tilskuere overværede en fantastisk velspillet double. Trine og Bela var som forvandlede. De spillede deres livs double. De spillede faktisk så godt, at Bela flere gange under kampen måtte stoppe op, og knibe sig selv i ar-

men for at finde ud af, om det var virkelighed. Det var det - Sisu/MBK vandt doublen og kampen endte derfor 6-4 til Sisu/MBK, der for første gang i historien kunne kalde sig danske mestre for damer.

En fantastisk aften i Ballerup fortsatte, med en herlig bustur tilbage til Århus.

Dame-sekunda afdelingen

Sisu/MBK's dame-sekundaafdeling havde sin storhedstid først i 90'erne, hvor det var almindeligt med 10 damer til træning. Disse sekundadamer satte deres positive præg på klubben, og var medvirkende til den gode stemning i klubben. Desværre er sekundaafdelingen blevet indskrænket gennem årene, så den i dag kun tæller nogle ganske få damer.

Gruppebillede fra en af dame-samlingerne med Elite- og 1. divisonsholdene.





Medaljefesten ved Old Girls DT-2003/04: Fra venstre Christel Frederiksen, Pia Nissen (sølv), Birgitte Andreasen og Bela Katchiouriner (guld), Maryann Allingham og Pia Leth (bronze).

Old Girls

Sisu/MBK har også været repræsenteret i 1. division Old girls, hvor et hold består af 2 spillere, som møder rækkens andre hold, 1 gang over 2 week-endere i løbet af sæsonen.

Maryann Allingham fra Randers Freja og Sisu/MBK's Pia Leth vandt sølv i sæson 1998/99 og sæson 1999/2000. Endelig i sæson 2001/02 vandt Maryann og Pia rækken og blev danske mestre for første gang. I den næste sæson blev det igen til en sølvmedalje, som så blev afløst af en bronzemedalje i 2003/04 og en sølvmedalje i sæson 2004/05.

I de sidste 2 sæsoner har Sisu/MBK desuden deltaget med et hold be-

stående af Bela Katchiouriner og Birgitte Andreasen, som har vist deres suverænitæt, ved at vinde rækken 2 år i træk.

Sisu/MBK har også i de senere år haft hold med i 3. division Old girls. Hanne Samsing spiller sammen med Viby's Ninni Jensen, ligesom 2 af klubbens veteranspillere - Gudrun og Inger Nielsen også har deltaget i rækken.

Jubilæumsgave

Alt i alt har Sisu/MBK's damehold sørget for, at jubilæumsåret er den resultatmæssigt bedste sæson i Sisu/MBK's historie.

Guld i elitedivision og 1. division. Guld og sølv i 1. division Old girls. Det kan da resultatmæssigt ikke blive bedre !!!

Pensionister og efterlønnede

Som den første bordtennisklub i Danmark, startede Btk. Sisu/MBK en decideret afdeling for efterlønnere og pensionister - en såkaldt veteran-afdeling. Afdelingen startede i efteråret 1981.

På første træningsdag mødte 7 nye (gamle) spillere op i lokalerne på Skt. Anna Gades Skole.

Primus Motor for denne nye afdeling var **Robert Samsing**. I Bordtennisblad nr. 2 fra 1982 udtalte Robert Samsing, om årsagen til den nye afdeling:

“Da jeg for et par år siden tog den beslutning at gå ind i efterlønnernes rækker, gjorde jeg mig mine tanker, om den store fritid. Da fødtes første gang den tanke, at der sikkert må gå en mængde pensionister og efterlønnede, der endnu var så sportsmindede, at de havde lyst til at se, om de endnu kunne få arme, ben og reaktionsevne til at virke efter deres ambitiøse forhåbninger. Jeg tror, at mange pensionister og efterlønnede går og keder sig lidt”.

“De har behov for både motion og samvær med andre. Dette er baggrunden for initiativet”.

“Der var efter 1/2 år allerede 25 registrerede pensionist-medlemmer i Btk. Sisu/MBK, som betalte kr. 10 i kontingent om måneden - rent symbolsk.



Robert Samsing - initiativtager til pensionistbordtennis i Århus. - Robert Samsing blev senere Btk. Sisu/MBK's første ÆRES-MEDLEM.

Det er ganske fantastisk at se, hvordan de hygger sig sammen og samtidigt får motion. Den ældste er 73 år. Samtidigt er der 6 kvindelige deltagere, hvilket er både glædeligt og overraskende”.

“Man kan håbe, at noget lignende kan komme op at stå, i andre byer landet over. Der må være mange andre klubber, der har plads til

pensionisterne, og det kunne jo være hyggeligt, om det kunne blive en hel bevægelse her i landet, ligesom det er i f.eks. Sverige. Vi kan godt give “de gamle” noget, men de kan i høj grad også give os andre noget, såsom good-will, hos myndighederne. Og de kan være med til at bevise, at bordtennis er for ALLE”.

“Mange pensionister har stadig fysik til at dyrke sport. Her er bordtennis jo en fortræffelig sport, som trods alt ikke er hårdere, end at man kan have fornøjelse af at spille, op i en meget høj alder”.

Det er helt sikkert godt set af Robert Samsing, idet man i 1982 for første gang afviklede VM for veteraner i Göteborg med 275 spillere. Det blev en succes, der bliver gentaget hvert andet år, og her mere end 20 år senere, har tæt på 3000 deltagere. Mange spillere fra Btk. Sisu/MBK'ere har deltaget i disse mesterskaber, med stor succes.

I løbet af ganske få år voksede pensionistafdelingen sig så stor, med omkring 75 medlemmer, at

styrkeforskellen og interesserne var meget forskellige.

En gruppe var “eliteorienteret” mens andre så de sociale arrangementer, så som bus- og indkøbsture til Flensburg, som den vigtig del af klubben.

I 1986 var interessekonflikterne hos de 2 fraktioner blevet så store, at en deling af klubben var nødvendig.

En stor gruppe af medlemmer startede ÅBV (Århus Bordtennis Veteraner) og flyttede ind på Ellekærskolen i Århus Vest, medens en gruppe på ca. 40 medlemmer fortsatte i Btk. Sisu/MBK.

Flere steder i landet, dukkede der

Fire af veteranafdelingens profiler, iøvrigt blev alle danske mestre: Fra venstre Svend Erik “Brandmand” Sørensen, Bent Andersen, Aage Myken og Ebbes Jensen.





Vore mest aktive dame-veteranspillere er uden tvivl Inger Nielsen (foto tv.) og Gudrun Nielsen. Disse 2 "unge" damer har netop vundet consolationrækken ved EM i Bratislava.

pensionist- og veteranafdelinger op, og hurtigt blev der på tværs af klubberne, arrangeret indbyrdes klubturneringer, med bordtennis, hygge og spisning.

Efter mange år på status quo, stagnerede afdelingen en smule, og medlemstallet faldt. En trofast kerne af medlemmer, har holdt afdelingen igang. Undervejs har der været forskellige formænd for afdelingen, men i Jubilæumssæsonen, er det Inger Nielsen, som varetager jobbet.

I dag, efter tilgang af 2 nye medlemmer, er der 21 medlemmer i afdelingen, som i vintersæsonen træner 3 gange om ugen, medens man i sommerperioden kan nøjes med 2 gange.

Ret præcist omkring kl. 09.00 møder folk op med deres sportstaske

og de andre væsentlige nødvendigheder, der skal til for at spille og træne bordtennis.

Rent sportsligt vil man på vor specielle DM-medalje side kunne se, at denne afdeling i Btk. Sisu/MBK, også her har haft stor succes.

Navne som Åge Myken, Ebbes Jensen, Bent Andersen, Svend Erik Sørensen, Robert Samsing, Kaj S. Jørgensen og Gunner Petersen hos herrerne. Gudrun og Inger Nielsen, Kirsten Busk, Fritzi Bech, Dorris Samsing og Grethe S. Jørgensen hos damerne, står alle registrerede som danske mestre.

Sidste: Ved Europamesterskaberne for veteraner i Bratislava i Slovakiet 2005, vandt Inger Nielsen og Gudrun Nielsen consolationrækken i Dame double over 70.

Der sker noget i klubben

Sisu/MBK er ikke kun gode til at spille bordtennis. De er også gode til at feste. Så snart der er en anledning, bliver der stabledt en fest eller et arrangement på benene. Klubbens opholdslokale har bl.a. været rammen om hyggelige fredsaftener, hvor klubbens seniormedlemmer hyggede sig med forskellige spil eller blot en hyggelig snak i baren. Ind i mellem var der tema aftener, f.eks. Mexicansk aften. Ofte blev der ikke brugt meget tid på forberedelse af fredagsarrangementerne. Folk kom simpelthen bare for at hygge sig med klubkammeraterne.

Senere prøvede klubben at udvide

Klubmesterskab 2003: Tommy spiller bord-bowling. Lars "Karate" Sørensen og Jesper Nielsen kigger på.



Klubmesterskab 2002: Anders Kliver, Martin Oksbjerg og Ulrik Marcussen hygger sig i baren.

fredsaftenerne, til at omfatte alle klubbens medlemmer - både ungdom og senior, hvilket aldrig blev en succes.

Det er ikke kun i klubbens lokaler, der har været afholdt arrangementer. Klubben har i de senere år også afholdt klubmesterskaber i petanque og bowling.

Petanque er blevet spillet på banerne på Ingerslev Boulevard. Der har generelt været for få deltagere til Petanque.

Klubmesterskaber i Bowling har tiltrukket en større skare af klubbens medlemmer. Mesterskaberne er blevet afholdt i Århus Bowlinghal, Eckersberggade. Når klubbens bedste bowlingsspiller er fun-

det - hvilket for øvrigt altid har været Lars "Karate" Sørensen - er arrangementet fortsat med fælles spisning og kåring af mesteren. Sædvanligvis slutter aftenen af med et spil air-hockey.

Der har været afholdt et Sankt Hans arrangement, hvor aftenen startede med grillmad, inden turen gik til Tangkrogen, for at se bål.

Klubbens seniorer har i mange år startet sæsonen med et Festugearrangement. Der har ofte været stor tilslutning til arrangementet, hvor medlemmerne samles på en restaurant i Århus for at spise, inden aftenen fortsætter rundt i Århus til de kulturelle begivenheder.



Klubmesterskab 2002: Birgitte Andreasen, Bella Katchiouriner, Majken Fejerskov og Tine Kosmider tager sig lige en fælles dans. I baggrunden Christian Teilmann og John Sabalic.

Flere af klubbens damer samles hvert år for at fremstille juledekorationer, som kan sprede hygge i opholdslokalet og bruges til jule-

Nogle af klubbens damer viser stolt deres juledekorationer frem.





Klubmesterskab 2002: Birgitte Andreassen og Pia Leth (altid trofaste hjælpere) nyder en velfortjent pause fra køkkentjansen.

frokosten, som er noget ganske særligt i Sisu/MBK. Dagen starter med en juleturnering i bordtennis, hvor det ikke nødvendigvis er klubbens bedste spiller der vinder, da der spilles med handicap, hvilket vil sige, at nogle spillere får

Julefrokost 2002: Tommy vandt et hårnét i pakkelegen, som straks skulle prøves.



et forspring på et antal point. - Aftenen starter med dejlig julemad og masser af underholdning, konkurrencer og julesange. Tommy Samsing fremfører sit juleeventyr - eller så meget af det som han kan huske ;-) og bagefter danser alle deltagerne rundt om klubbens juletræ, som traditionen tro ender med en dans i skolegården.

I forlængelse af klubmesterskaberne har klubben også i mange



Landskamp DK-Hviderusland. 2002: Matthias Samsing (shinet op til landskamp), Thomas Windtberg og Agnete.

år, sluttet dagen af med en klubfest. Her er der knap så meget gøgl og underholdning, som til julefrokosten, hvilket heller ikke er nødvendigt - klubbens medlemmer ved, hvordan man hygger sig, og skaber en god fest.

Det gode klubliv har altid været en del af Sisu/MBK, og er medvirkende til, at Sisu/MBK ikke kun er Danmarks største bordtennisklub, med også den bedste !!!

EN SUCCES - blev til flere

Er der noget vi i Sisu/MBK altid har været gode til, så er det at lave fester - ja, i det hele taget at lave arrangementer, hvor medlemmerne er i focus.

Jeg vil alligevel tillade mig at påstå, at Btk. Sisu/MBK har haft en periode i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, hvor årets medalje- og afslutningsfester har været unikke.

Det er ikke mange steder at man 3 år i træk laver Revy, med spillere og venner, som de bærende kræfter. - Ja-vist, det er heller ikke alle klubber, der

har en scene, lige klar til formålet.

Søndag den 10. april 1988, blev der for første gang sat "Revy" på menukortet. Det var i de dage, hvor klubbens 1. hold, var blevet danske mestre, hvor juniorholdet fik medalje. 2. holdet lige netop kiksede oprykningen til i 3. division.



200 festklædte deltagere mødte op og så revy'en: "Det rene Topspind - Revy så det batter". - Under kyndig instruktion af Carsten

Hjorth (ham fra TV4), Ove Haslev, og med musikalsk ledelse af Inger og Bent Mølgård, var alt i trykke

Det allerførste revyhold fra 1988. Bagerst fra venstre: Astrid Knoth, Charlotte Ødegaard, Marianne Johansen, Inger Mølgård (pianist), Doris Samsing. • I midten fra venstre: Kirsten Busk, Annette Madsen, Henrik Lyngsdal, Bo Andersen, Iben Sander, Søren Håkansson. • Forrest fra venstre: Kitty Samsing, Tommy Samsing, Robert Samsing, Mark Sander. • Yderst til højre: Instruktør Karsten Hjorth.



hænder. Aktørerne (se foto på føreregående side) sørgede for kanon underholdning, med ikke mindre end 17 selvskrevene numre.

Det blev en fantastisk succes, som gav genlyd overalt. Og heldigvis gav det kunstnerne blod på tanden til at forsøge igen året efter. Instruktører og musikken holdt trofast ved, selvom enkelte sprang fra. Michael Samsing og Martin S. Jensen som nye på scenen til revy'en: "Det rene Topspind - Revy så det batter - igen ...!"

At der igen kunne meldes "fuld hus" betød at ca. 200 personer med største glæde overværede endnu en stor succes. Denne gang med 19 nye tekster. Der var lagt et kæmpe arbejde og masser af timer i at få revy.

I forbindelse med klubbens 10 års jubilæum i 1990, blev revy nr. 3 så sat på benene. Endnu en gang var det behærdigt arbejde, at samle alt op. Nye sange skulle skrives, et utal af gange skulle der øves osv. osv. - En debutant var der dog, Rico Hermenn - Den faste

stamme holdt fortsat godt ud; det var ligesom blevet et must, at der var revy.

En totalt fyldt sal med flere inviterede gæster oplevede revy'en "Revy der batter - Helt i Top". Det var en revy der gik lige ind, og igen begejstrede et entusiastisk publikum.

JBTU var repræsenteret blandt jubilæums-gæsterne, og de var så begejstrede, at de hurtigt efter, fik overtalt Revy-folkene til at stå for, og sammen med Sisu/MBK, at arrangere JBTU's 50 års jubilæumsfest på Sct. Annagades Skole.

Den 9. februar 1991 oprandt så dagen, hvor revy'en "Revy så det batter!" kunne glæde endnu en fyldt sal med festklædte mennesker fra det meste af Jylland, ja hele Danmark.

Det vakte igen stor begejstring, og fra alle sider, var man dybt imponeret over aktørerne frai Sisu/MBK og deres formåen.

En STOR TAK til revy-folkene, for de mange fantastiske oplevelser i har givet os - det var sku' godt gået !!!



TuS Lübeck i Tyskland

I forbindelse med, at jeg var med som turist til VM (senior) i Indien i 1975, var jeg sammen med landsholdet og et par bekendte tyske-turister, Horst March (fra Flensburg) og Dieter Stübs (Lübeck). Under opholdet kom vi ind på begrebet venskabsklubber; så sammen med Dieter Stübs enedes vi om at dette måtte prøves.

Først i efteråret 1978 drog den første lille koloni af Sisu-70 spillere afsted i privatbiler mod Tyskland for at spille mod TuS Lübeck. Hvor mange deltager vi var, kan jeg desværre ikke helt huske, men det blev starten på 6 besøg i Lübeck og 5 returbesøg.

Overordnet planlægning for disse arrangementer var, at arrangørklubben sørgede for privat overnatning, således at turen kunne holdes på et overkommeligt beløb for de enkelte deltagere.

Jeg vil for at fortælle lidt om disse ture, fokusere på det første Btk. Sisu/MBK arrangement efter sammenlægningen og tage udgangspunkt i Jens Opstrups artikel efterfølgende i klubbladet.

1 bus + 1 privatbil kørte til Lübeck i dagene 25.-27. september. 37 spillere og familie var med.

Afgang fra Sisu/MBK's lokaler kl ca. 16.30 med ankomst på Banegården

i Lübeck ca. kl. 21.30. Man blev fordelt og kørte med sine værter hjem for at stille bagagen, få et bad, og så igen mødes på det lokale værtshus "Globetrotter". De tidligere Sisu-70 folk fik hilst på gamle kendinge, medens alle nye deltagere, fik sagt pænt goddag.

Lørdag formiddag var afsat til en indkøbs- og turisttur i den smukke Hansastad.

Fra kl. 14 begyndte spillet i TuS Lübeck's lokaler med ungdomsspillerne, medens de lidt ældre først blev sat i gang kl. 15. Sisu/MBK vandt alle holdkampene undtagen 2. seniorhold, som tabte stort.

Hjem og klæde om og klar til at feste kl. 20 på "Post Klub Restaurant", hvor der blev serveret god mad. Der er altid delte meninger om sådanne fester, men her blev der spist, danset, drukket og snakket, så det var en lyst. Disse tyskere var altså flinke.

Søndag spilledes den individuelle turnering. Der var 2 tyskere mellem de 8 sidste, medens semifinalerne var rene Sisu/MBK opgør. Henrik Brinch slog Jan Gadegård i finalen, efter semisejre over Lars Skytte og Kent Uldal.

En herlig tur var slut, kun hjemturen var tilbage. Der bliver noget at leve op til ved returbesøget !!

Vincent fra Nijmegen

I oktober 1989 arrangeredes en klubtur til Nijmegen i Holland. Ca. 35 Sisu/MBK'ere deltog på turen. En god blanding af seniorer og ungdomspillere.

Turen startede ved musikhuset fredag morgen og med hjemkomst tirsdag aften i efterårsferien.

Turen var arrangeret af Jens Vestergård og **Vincent Janssen**. Sidstnævnte, en hollandsk studerende på studieophold i Århus. - Efter en meget turbulent kørsel til Holland, med busnedbrud og trafikkaos, blev vi overordentlig vel modtaget med mad, drikke og flere velkomstaler. - Vi blev fordelt til overnatning hos forskellige hollændere. - Nogle var meget tilfredse med deres logi, andre ikke. - Mange fortsatte ud i det Hollandske natteliv.

Udover Sisu/MBK var en klub fra Kleve i Tyskland inviteret.

Lørdag formiddag bød på gåtur i Nijmegens indre by. Over middag startede turneringen.

Vi kunne mønstre en stærk besætning som f.eks. Rico Herrmann, Bo Wenzel, Lars Sørensen (Thomas

W's lillebror), Bo Andersen, Peter Larsen, Jesper Overgård, Simon Junker (senere popstar manager), Kasper Olsen, Tommy Samsing, Linde, Fl. Vitved, m.fl.

Damefronten var med bl.a. Anette Moeskjær. Anette fandt sin livs udkårne dernede. Hun blev kort efter tabt for Sisu-MBK, idet hun bosatte sig i Holland.

Jeg har desværre ikke optegnelser over resultaterne, men mindes, at Rico tabte finalen til Nijmegens bedste spiller. Weekenden bød iøvrigt på Volleyball, stor aftenfest og meget mere. Mandag var der arrangeret tur til Amsterdam, hvor der var

fri mulighed for at udforske byen.

GENBESØG I ÅRHUS

Året efter besøgte Nijmegen så Sisu/MBK. Også dette blev en stor succes. Her havde vi så vores allerbedste spillere med, og styrkeforholdet mere ulige, idet Nijmegen ikke havde deres bedste med. - Men Nijmegen besad en meget social indstilling og både turnering, det sociale samvær og aftenfest forløb godt, med stor deltagelse fra klubbes medlemmer.



PODGORA, Jugoslavien

I sommeren 1985, helt præcist fredag den 26. juli kl. 05.00, drog 23 forventningsfulde Sisu/MBK'ere afsted mod Jugoslavien.

Forud var gået et par hyggelige aftener med orientering om turens indhold til deltagerne.

1. etape var med bus fra Sct. Anagades skole og til Billund, hvor Tjæreborg Rejser havde et fly klar til diverse turister til Split.

2 timer senere mødtes man af med et utroligt flot "bjerglandskab" og en masse varme.

Så 100 km sydpå med bus til den lille by Podgora, hvor bordtennis-truppen skulle bo på hotel Aurora, med badestrand lige ned til Adriaterhavet.

Efter indcheckningen var første mål, en tur i den indbydende, men salte vand. Om aftenen undersøgte man hvilke aktiviteter, der var i området. Og, så var der et mini-tivoli, hvilket passede fint ind i planerne.

Efter et velkomstmøde lørdag, tog nogle stykker med på en bjergvandring lige i omegnen. En varm og anstrengende oplevelse.

Om aftenen var der guide-aften i en lille by Topici, hvor der bl.a. var underholdning, god mad, vin og dans. Aftenens største underholdning var da Ole Jensen og Jens-Erik

Linde førte sig frem som Tarzan'er med bar overkrop og udstødende vilde hyl, for at redde Jane'erne.

Søndag var der afsat tid til noget bordtennis i en nærtliggende lidt-større by Markarska, men de utilfredsstillende lokaler gjorde at denne sceanse blev aflyst. I stedet tog nogle på indkøbstur, medens andre spillede tennis, i byen.

Onsdag var der arrangeret en fodboldkamp mellem hotellets gæster og tjenerne, en aktivitet, som samlede mange tilskuere. I 1. halvleg bestod gæsteholdet udelukkende af folk fra Sisu/MBK, så helt naturligt førte gæsterne 1-0 ved pausen.

2. halvleg var det så de øvrige gæster, men de tabte 1-0, så resultatet af kampen blev 1-1, og det var vist godt, for tjenerne havde ikke tabt en kamp hele sommeren.

Om aftenen var der Gallamiddag på hotellet med god mad og champagne. Underholdningen stod tjenerne for med sang og musik.

Efter en forholdsvis stille torsdag aften - var det hjemrejse tid fredag før en hvis herre får sko på.

Hjemkomst til Århus kl. 17, en stor oplevelse rigere, og uden nogen nævneværdige problemer.

En herlig vellykket ferietur sydpå.

KLUBPROFILER

Bela Katchiouriner -

Btk. Sisu/MBK's absolute kvindelige profil.

Bela er født 25.11.73 i Tashkent, hovedstaden i Uzbekistan, som før hørte til i Rusland, men nu er et af de mange nye selvstændige lande.

Startede med at spille bordtennis som 8 årig. Flyttede til Israel i 1992 og spillede for det Israelske landsholds fra 1993 til 1997.

I Tashkent blev hun trænet benhårdt af sin far; mens hun i Israel havde af en Israelsk landstræner.

Er ikke længere israelsk statsborger, da hun ikke har været i landet i 10 år. Hvilket betyder at hun pt. nu er noget uden statsborgerskab; men hun gerne vil være dansk statsborger!! Prøver at blive det, når hun kommer tilbage fra USA, hvor hun besøger sine forældre ...!

Hun synes selv, det at blive Israelsk mester i 1995, er hendes bedste resultat.

I sæsonen 2004/05 blev hun dansk mester for hold i damesenior- og i old girls rækkerne

Skal starte på uddannelsen "Ernæring og Sundhed".

Bela trænede som barn 6 dage om ugen og deltog i mange forskellige træningslejre.



Lars Skytte - en stabil humørbombe

Startede med bordtennis i VRI, hvor han i ungdomsårene var en stærk divisionsspiller.

Valgte som senior at skifte klub til Sisu/MBK, for at få en plads på klubbens 1. hold.

Var med til at føre klubben helt frem til 1. division. - Var med til at præge klubturene, specielt til Lübeck.



Lars Falck Hansen - træneren og spilleren

Startede også med bordtennis i VRI, hvor han gjorde karriere i ungdomsårene. Han var i den periode ofte udtaget til ungdomslandsholdet.

Lars var en af tidens allerbedste trænere og valgte at spille for Sisu/MBK på klubbens 1. hold.



Claes Knudsen - en ungdomsstjerne

Begyndte at spille bordtennis i VRI. Han var i ungdomsårene en af de mest dominerende spillere i Danmark.

Flyttede til Sisu/MBK, hvor han hurtigt tilkæmpede sig en stamplads på 1. holdet.

Var med til at vinde klubbens 1. DM titel for hold - efter sammenlægningen.



Ib Lykkemark Rasmussen - klubmanden.

En af klubbens "anonyme" profiler, som aldrig bragte sig selv i focus, men altid har været klubbens mand.

Ib var en vellidt holdleder for 1. holdet i mange år, og var altid tæt på alle spillerne.

Hans eget spilleniveau lå til Serie 3. - Ib var i en periode klubbens kasserer.



Claus Larsen - talentet fra RBC

Multitalentet fra Rytterparken, som skiftede til Sisu/MBK, da han blev senior, hvor han hurtigt skaffede sig en plads på klubbens 1. hold.

Har senere som senior spillet for RBC og Stavtrup og er fortsat divisionsspiller.





KLUBLIV

Fotos fra klubaktiviteter i forbindelse med nogle af de mange festarrangementer i klubben:

Henrik "Mini" Sørensen argumenterer for sine synspunkter. - Pia Leth spiller dart, mens diskussionen står højt - og bordfodbold mod Lars Sørensen (klubbens spillemaster). - Endelig er der stor munterhed omkring et af de mange spil.



LAHNSTEIN, Tyskland

I sommeren 1987, skulle succesturen fra Jugoslavien følges op. Der havde i klubben var mange og lange diskussioner om, hvor den næste tur skulle gå hen.

Valget faldt på Lahnstein, som ligger ca. 8 km syd for Koblenz ved Rhinen i Tyskland. Ferieparken med feriecentret Rhein/Lahn, et FDM hotel, skulle være vort tilholdssted for en uge.

Lørdag den 11. juli drog 20 m/k'ere i tog (godt 10 timer) fra Århus til Koblenz. Det var pga. togrejsen i muligt at handle ved grænsekioskerne, så ihærdig banegårdssælger i Flensburg fik pludselig meget travl. - Togskifte i Hamburg, som var ved at tage livet af flere af deltagerne, da toget fra Århus var en del forsinket, og der var kun 3 minutter til at skifte perron, med bagagen og diverse musikinstrumenter.

Ankomst til Koblenz kl. 17.45. Den bestilte bus som skulle køre os fra banegården de 8 km til hotellet, var der ikke, så gode råd var dyre. Der kom ingen bus.

Hotellet sendte 4 taxa'er ind for at hente os, så med 1 times forsinkelse ankomst til hotellet.

Feriecentret havde sin egen indendørs swimmingpool, som blev flittigt benyttet. Hvem husker ikke Fritz og Gert's helt specielle bade-

dragter, med udformning som en elefantsnabel. - Der blev afholdt klubmesterskaber i minigolf, og nogle fik endda lavet en lille tennisturnering.

I den uge vi var der, var der by- og vinfest i nabobyen Niederlahnstein, som selvfølgelig skulle besøges. Her spiste man de dejligste pizza'er inden det blev til et par genstande på festpladsen. - I Koblenz var der fodboldgala, hvor Dortmund mødte FC Köln med hhv. Fl. Poulsen og Morten Olsen på holdene.

Der blev arrangeret udflugt til Rudesheim, hvor vi spiste på det verdensberømte Hotel Lindewirt (med et 8 mand stort orkester) for bagefter at trave på Drosselgasse.

Endelig blev der planlagt en såkaldt grill-aften. Klubben havde lånt en bålplads i naturpark Nassau i en lysning med et halvtag og 3 borde, det skulle være rigtigt hyggeligt. Efter 1/2 times gåtur fra hotellet ankom vi til bålpladsen. Man blev opdelt i grupper for at samle brænde og mange andre gøremål. Ilden blev tændt, men så ... begyndte det at regne og lyne. Regnen var så voldsom (der var naturkatastrofer med oversvømmelse i det meste af Europa) at vi efter 1 time måtte opgive, og helt gennemblødte vandre den lange vej hjem.

AARHUS VETERAN OPEN

Et af Btk. Sisu/MBK's årlige gode arrangementer er Aarhus Veteran Open; et internationalt veteranstævne, der gennem årene har tiltrukket veteranspillere fra Norge, Sverige, Tyskland, Tjekkiet og England, og som har fået et godt rygte.

Stævnet afholdes normalt hvert år i februar måned og har været afholdt 13 gange; dog med en pause på 2 år i forbindelse med NETU og EM stævnerne i Århus i 2000 og 2001.

Arrangementet har taget en hyggelig form, som mange af deltagerne synes om. Starter fredag aften med at klubbens lokaler åbnes for de deltagere, der har lyst til hyggelig samvær og en underholdene turnering på mini-borde.

Lørdag starter turneringen med en Mixed-turneringen, der traditionelt altid har mange deltagere, specielt fordi mange damespillere deltager i vort stævne. Herefter spilles singlerækkerne, med puljer og cup kampene.

Søndag formiddag afvikles doublerækkerne, inden turen går hjemad for de mange deltagere.

Lørdag aften er der stor og hyggelig fest. Som Hans Westling (formand for SCI's VM gruppe og fra Sverige) siger: Det kan godt være at danskerne ikke har verdens

bedste spillere, men afvikle stævner og holde fest, det er de verdensmestre i. Disse facts har gjort at stævnet har en høj prioritet hos mange af deltagerne.

Flere af de "gamle" svenske verdensmestre (Per Magnussen, Tonni Borg) kom år efter år til Århus, så der må være noget om snakken.

Stævnet har nu fundet et leje på mellem 70 og 100 deltagere, også selvom der i starten var op til 150 deltagere til en god week-end i Århus.

I de første år blev stævnet afviklet i forskellige haller rundt omkring i byen, men de sidste mange år, er turneringen blevet afviklet i på klubbens hjemmebaner i Aula, gymnastiksal og kælderlokalerne på Sct. Annagades Skole.

KLUBPROFIL

Johnny Hansen -

spillede i sæsonen 1991/92 i Sisu/MBK.

Johnny Hansen, er kendt som den evige 2'er, idet han flere gange i herresingle har været i en DM-finale, uden at kunne vinde.

Dansk mester er han dog blevet, idet han i 1981 blev danske mester i herredouble med Claus Pedersen.

Johnny startede sin bordtenniskarriere i Frederiksværk.



DT/DM og Int. stævner

Btk. Sisu/MBK har været meget aktivt medvirkende til sikre veteranbevægelsen gode vilkår i Århus og Danmark, ved at påtage sig arrangørrollen i mange forbindelser.

DANMARKSTURNERINGSRUNDER & DANSKE MESTERSKABER

Gennem de sidste 15-20 år har Btk. Sisu/MBK regelmæssigt været en af arrangørerne af en af veteranudvalgets 3 x DT-runder:

1. runde i 2 haller - hvor herreholdene spiller 3 kampe mens dameholdene spiller 4-5 kampe over en week-end, med socialt samvær og fest lørdag aften. • 2. runde (mellemrunden) i 1 hal - hvor herreholdene tidligere spillede enten lørdag eller søndag og kun 2 kampe, og uden fest. - Sidste år indførte man dog, at de 7 herrerækker nu skulle afvikles 7 forskellige steder, hos en af rækkens deltagere; dog krævedes der godkendte forhold til 4 turneringeborde. • Eller 3. runde igen i 2 haller, hvor holdene spiller de sidste kampe lørdag og hvor der afvikles individuelle DM-mesterskaber søndag. Lørdag aften er der atter socialt samvær, med medaljeoverrækkelse efter holdturneringen, som det faste indslag.

NM og NETU-MESTERSKABER

Btk. Sisu/MBK påtog sig først i 1991 at afvikle Nordiske mesterskaber

og siden i år 2000 Nordeuropæiske mesterskaber for veteraner i aldersgrupperne 40, 50, 60, 65, 70, 75 og 80 år.

De Nordiske mesterskaber var for deltagere i landene Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige. Arrangementet blev afholdt i Stadionhallerne og blev en stor succes, med megen ros fra de deltagende spillere.

9 år senere kom NM igen til Århus, dog under et nyt navn: Nordeuropæiske mesterskaber. Dette var et rent politisk skattræk, idet de nordiske lande havde slået sig sammen med de baltiske lande, for at få større international indflydelse. Dette betød så at Estland, Letland og Lithauen nu også kunne deltage i mesterskaberne. - Arrangementet blev en succes, men antallet af deltagere, kunne være blevet større, hvis der ikke lige, havde været VM i Canada ca. 2 måneder senere.

EUROPA-MESTERSKABERNE

Dansk Bord-Tennis Union havde i 2001 fået tildelt arrangeret "EM for Veteraner" og valgt at lægge dette i Århus. - Sisu/MBK var den klub i Danmark, der stillede med flest frivillige hjælpere, og bidrog væsentligt til, at arrangementet blev en stor succes. Dette var en ikke uvæsentlig årsag til, at Danmark fik det "rigtige" EM til Århus.

Masters Games / All Stars

Btk. Sisu/MBK har været værter for 2 store internationale arrangementer, nemlig World Masters Games og Danica All Stars, med stor succes og international anerkendelse.

WORLD MASTERS GAMES

I sommeren 1989 afviklede byerne Århus, Aalborg og Herning det 2. World Masters Games, en slags OL for veteraner i alle idrætsgrene.

Btk. Sisu/MBK var blevet tildelt arrangørrollen for bordtennis, som med ca. 250 spillere afvikledes i Vejlbj-Risskov hallen i Århus nord.

Mesterskaberne var planlagt som EM og VM arrangementerne for veteraner, dog også med mixeddouble. Spillet afvikles over 1 uge, med single, double og mixeddouble. Indledende puljer á 4 spillere samt efterfølgende cup i hhv. mester-

skabsrække og consolation. Der spilledes i herre- og damerækker i aldersgrupperne 40, 50, 60, 70, 80.

Udover selve mesterskabet havde WMC arrangeret en opvisningskamp med de verdensberømte og kendte showmastere Secretin og Purkart, ved store og små borde.

WMC blev ikke nogen økonomisk succes, tvært imod, men fra mange sider, blev bordtennisarrangementet rost som et af de positive og godkendte arrangementer.

WMC afvikles fortsat, men pt. kun i Australien - hvert 4. år.

Secretin (th) og Purkart under udførelsen af deres verdensberømte bordtennisshow.



DANICA ALL STARS

I september 1991 havde Sisu/MBK påtaget sig opgaven, at arrangere en runde af ITTF's verdensomspændende store pengeturneringer World All Stars Circuit i Århus.

En række af verdens bedste spillere mødtes verden over i en række turneringer, hvorfra de 7 mest vindende spillede en finale.

Turneringen kan sammenlignes med tennissportens ATP turnering.

Der spillede hver gang om 25.000 dollars med 10.000 til vinderen, 5.000 til nr. 2, 3.000 til nr. 3 og 4 samt 1.000 dollars til taberne i første runde.

I 1991 var Tokyo, Kyoto, Nishimiya, Shirone, Hong Kong, Lagos, Barcelona, Århus, Paris, Dubai og Saudi Arabien værter for de indledende runder inden finalen 8. december i Japan.

I Århus spillede:

Jan-Owe Waldner, Sverige
 Andrzej Grubba, Polen
 Kim Taek Soo, Korea
 Jörg Roskopf, Tyskland
 Xie Chaojie, Kina
 Hiroshi Shibutani, Japan
 Steffen Fetzner, Tyskland og
 Allan Bentsen, Danmark
 om præmierne.

Sisu/MBK og Århus har siden, i en lang periode, været bordtennisarrangør by nr. 1 i Danmark.

KLUBPROFILER

Pia Leth - et klubmenneske

Startede som stærk ungdomsspiller i Viby, der havde en meget stor pigeafdeling.

Har som senior spillet for Sisu/MBK i med- og modgang.

Dansk Old Girls mester 2002 m. Maryann Allingham, Randers.

Er meget fleksibel og bidrager altid ved klub-arrangementer.



Birgitte Andreassen - en god tilflytter

Startede sin bordtennis karriere i Esbjerg BTK under Gudrun Kahns skarpe ledelse.

Flyttede til Århus for at læse - har siden spillet for Sisu/MBK.

Dansk Old Girls mester 2004 og 2005 med Bela Katchiouriner.

Er meget fleksibel og bidrager altid ved klub-arrangementer.



Jens Vestergaard Jacobsen - kassereren

Startede sin bordtennis karriere i Viborg, hvor han spillede indtil han flyttede til Århus for at læse.

Har siden spillet for Sisu/MBK; i flere år på divisionshold - nu ankermand i Jyllandsserien.

Har i flere perioder været klubbens økonomichef, med styr på tingene.



Jan Gadegaard Hansen - indfødt Sisu-dreng

Jan startede som ganske lille i Sisu/MBK, en af de mindste, men fik hurtigt vist styrke, og var fast mand på dreng- og juniordivisionen.

Var med på Sisu/MBKs hold, der i 1980 blev dansk mester.

Har rigeligt at se til med datteren Anne Gadegaards musikalske karriere.



Øvrige arrangementer

Btk. Sisu/MBK er og har været involveret i mange andre arrangementer, som Åbne stævner (Grand Prix), Skolemesterskaber, Guinness rekordforsøg, Frederiksbjerg, Torvedag i Festugen.

ÅBNE STÆVNER

I gennem snart 10 år har klubben afviklet sit årlige åbne stævne i Brandhallen, som i flere perioder var en del af en Grand Prix serie, med stor betydning for deltagerens chancer for udtagelse til de forskellige landshold, mm.

Stævnet er et af de mest besøgte stævner i Danmark, og har traditionelt mange deltagere fra hele landet. - Stævnet lever også op til moderne tiders afvikling af stævner, således at deltagerne kan stille

op i så mange rækker de næsten lyster. Tidsplanen er opdelt i sektioner, som muliggør dette.

SKOLEMESTERSKABER

I 70'erne og i 80'erne var først Sisu-70 og senere Btk. Sisu/MBK fast arrangør af skolemesterskaberne i Århus. Senere, da deltagerantallet faldt lidt, bl.a. pga. lærernes manglende interesse herfor, involverede man også fritidshjemmene. Formålet var naturligvis at skabe interesse for bordtennis overalt i byen, og mange klubber har haft stor glæde af dette arrangement.

GUINNESS REKORDFORSØG

Dette maraton-arrangementet i forbindelse med klubbens 10 års jubilæum i 1990, blev en fantastisk succes, og lagde grunden til et klub-

KLUBPROFILER

Keld Lyngholm -

med i sammenlægningsudvalget
Keld hørte til den stak af talenter, som MBK opforstrede i 70'erne.

Keld havde en væsentlig andel i sammenlægningen af de 2 klubber, og han var selv blandt de bedste spillere.

Spillede flere år på klubbens 1. hold, indtil en kerne af "gamle MBK'ere", ønskede at have "et lukket hold" i Serie 1.

Keld var klubbens kasserer i mange sæsoner.



Jens Opstrup - den faste dirigent

Hører til den trofaste kerne af medlemmer, der altid har spillet i Sisu/MBK.

Der er fast "træning" hver mandag sæsonen igennem - man skal da lige kigge ind og se, hvordan det går.

Sammen med "mureren" Finn Poulsen og en 3. mand, har han spillet fast i Serie 2, med fransk besøg i Serie 1, ca. hvert 10. år.

Har traditionelt påtaget sig opgaven som dirigent ved klubbens generalforsamling





Her ses en gruppe glade Sisu/MBK'ere før indgangen til Djurs Sommerland i 1998.

sammenhold som stadig lever. (Se Klaus Witved beretning på side 18).

FREDERIKSBJERG

I en årrække deltog Sisu/MBK aktivt i et fælles arrangement med beboerforeningerne på Frederiksbjerg. Der var åbent hus og mulighed for at spille bordtennis i klubbens lokaler.

TORVEDAG

I forbindelse med festugen i 1992 deltog Sisu/MBK aktivt i festugen, og havde opstillet 10-12 bordtennisborde udendørs, på torvepladsen ved Ingerslev Boulevard. - Her kunne folk komme og spille bordtennis, når de havde lyst. 3-4 gange om dagen, blev der så startet en turnering, hvor alle kunne tilmelde sig, uden betaling.

I forbindelse med Sisu/MBK's ansgning om VM Veteraner 1994, var

der i den uge besøg af SCI's VM-kommittee medlemmer, som skulle besigtige halfaciliteterne og mulighederne for at afvikle VM i Århus. Gæster syntes godt om det udendørs tiltag og fik spillet lidt bordtennis.

DJURS SOMMERLAND

I omkring 10 år, har der traditionelt været arrangeret en sommertur til Djurs Sommerland, hvor mange af klubbens unge samt nogle af "de ældre familier" lejlighedsvist har deltaget.

Der er efterhånden blevet bygget en masse traditioner ind i arrangementet, men vigtigst er det at man medbringer mad til den store fælles "grill-spisning".

Herudover er der klubmesterskaberne i Minigolf, Mooncar-racing og for nogle, en tur i det store vandland.

Nr. 4 i Danmark "overall"

Dansk Bord-Tennis Union har gennem 55 sæsoner, med start i 1949 og indtil 2004, udarbejdet en del statistisk materiale, som fortæller

lidt om klubbernes deltagelse og vundne medaljer / placeringer.

I det efterfølgende vil Sisu/MBK's placeringer kunne ses:

Hvor mange sæsoner har klubberne været repræsenteret i de enkelte rækker:

Top-10 klubberne +
Sisu/MBK &
sammensatte hold:

	Elitediv., H	1. div., H	2. div., H	3. div., H	DK-serien	Elitediv., D	1. div., D	2. div., D	1. div. OB	2. div. OB	3. div. OB	1. div. V45	2. div. V45	1. div. V55	2. div. V55	1. div. OG	2. div. OG	3. div. OG	H-Jun. div.	D-Jun. div.	Drenge div.	Antal sæsoner	Antal DT-kampe
1. BTK 61 Roskilde	6	13	21	23	6	9	29	13	11	10	5	16	1	9	0	9	8	2	31	7	22	252	2988
2. Esbjerg BTK	11	25	22	21	11	1	26	15	23	10	2	9	2	6	2	9	0	0	25	8	13	239	2803
3. Virum Sorgenfri	11	38	23	39	9	2	26	0	18	2	1	6	2	0	0	0	0	0	27	2	20	226	2892
4. Btk. Sisu/MBK	4	34	14	17	5	4	18	1	2	5	10	3	7	7	0	11	1	5	28	2	17	195	2266
5. OB	6	18	23	23	6	6	20	10	18	7	1	2	1	0	0	8	2	0	20	8	12	192	2312
6. Brønshøj	5	30	16	24	11	1	3	2	17	7	5	9	2	0	0	0	0	0	25	5	21	181	2211
7. MK 31 (nu: Amager BTK)	0	12	13	18	9	0	21	7	16	4	1	4	1	10	0	5	0	0	7	0	4	147	1624
8. Zero, København	0	21	14	19	12	0	14	0	14	7	7	7	1	0	0	4	1	0	20	0	11	140	1530
9. Frem Saksøbing	0	0	3	22	10	9	7	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	20	28	22	134	1854
10. BTK Viby	0	10	14	20	8	0	3	5	11	6	4	17	1	3	4	0	0	0	8	0	12	126	1470

Denne statistik omhandler ialt 297 klubber og sammensatte hold fra hele landet.

Ud fra dette er der så udarbejdet en top-10 statistik for hver enkelt række, og med en samlet 4. plads er Sisu/MBK meget godt repræsenteret i de fleste af rækkerne.

Således har Sisu/MBK haft hold i juniordivisionen i 28 gange.

Lægger man Elitedivisionen og hovedparten af 1. divisions årene for herrer sammen, vil **Sisu/MBK være næstbedst repræsenterede klub i Danmarks højeste herre-række**, med 4 sæsoner i Elitedivisionen og 34 sæsoner i 1. division (højeste række indtil 1994) !!!

KLUBPROFIL

Lisbeth Poulsen -

58 landskampe for Danmark.

Lisbeth startede sin bordtenniskarriere i Søften - men flyttede i en ung alder til Sisu/MBK, for at komme videre med sin udvikling, da der ikke var andre pige-spillere i Søften. I Sisu/MBK var der piger, og en træner specielt til pigerne.

Lisbeth flyttede lidt rundt i Danmark, hvor der var dame-spillere og for at komme på landsholdet.

Først i år 2000 blev hun dansk holdmester, da hun var i Hørning.



Top-3 med seniormedaljer

Dansk Bord-Tennis Union 's statistik omhandler også en oversigt over antallet af vundne medaljer i alle rækker under DBTU.

Sisu/MBK er på seniorsiden 3. mest vindende klub, mens man på Old Boys/girls er nr. 7 og hos ungdommen nr. 5.

Statistikken mangler dog den netop afsluttede sæson 2004/05, hvor Sisu/MBK fik følgende medaljer:

Elitedivision Damer, Guld
1. division Damer, Guld
3. division Herrer, Guld
Old Girls 1. division, Guld
Old Girls 1. division, Sølv

Hvem har vundet medaljerne (1949-2004) ? - Antal medaljer - Guld - Sølv - Bronze

SENIOR -

Top-10 klubberne:

	Elited.H	1. div.H	2. div.H	3. div.H	DKserie	Elited.D	1. div.D	2. div.D	lalt
1. Virum Sorgenfri	7-3-2-2	29-15-9-5	14-7-0-7	8-5-0-3	4-4-0-0		15-5-3-7		67-39-14-24
2. BTK 61, Roskilde		3-2-1-0	8-4-0-4	5-3-0-2	2-1-1-0	3-0-2-1	15-6-5-4		41-18-11-14
3. Btk. Sisu/MBK		17-6-7-4	6-3-1-2	2-1-0-1	3-2-0-1		7-1-3-3	1-0-0-1	36-13-11-12
4. OB	3-0-0-3	4-1-2-1	9-2-2-5	7-5-1-1	1-1-0-0	1-0-0-1	5-2-3-0	5-2-0-3	35-13-08-14
5. Esbjerg BTK	3-0-0-3	5-2-1-2	5-3-2-0	6-3-0-3			10-1-3-6	3-2-0-1	32-11-06-07
6. Ballerup		1-1-0-0	3-1-2-0	3-3-0-0	1-1-0-0	8-2-3-3	13-6-7-0	1-1-0-0	30-15-12-03
7. KBK, København		25-13-6-6					3-0-2-1		28-13-08-07
8. Brønshøj		15-5-3-7	7-5-1-1	4-3-1-0			1-0-0-1		27-13-05-09
9. Zero, København		7-1-0-6	4-3-1-0	3-1-0-2	1-1-0-0		12-6-3-3		27-12-04-11
10. MK 31 (nu: Amager)		2-0-0-2	8-3-2-6	5-3-1-1	3-3-0-0		8-0-3-5	1-1-0-0	27-10-06-11

OLD BOYS/GIRLS -

Top-10 klubberne:

	1. d.OB	2. d.OB	3. d.OB	1.d.V45	2.d.V45	1.d.V55	2.d.V55	1.d.OG	2.d.OG	3. d.OG	lalt
1. Esbjerg BTK	10-2-5-3	1-1-0-0	1-1-0-0	5-1-2-2	2-2-0-0		2-0-1-1	7-3-3-1			28-10-11-07
2. Slagelse BTK	9-2-4-3	2-1-0-1	2-1-1-0	8-5-2-1		5-1-4-0					26-10-09-07
3. Virum Sorgenfri	16-9-5-2	2-2-0-0	1-1-0-0	4-4-0-0	1-1-0-0						25-18-05-02
4. MK 31 (nu: Amager)	12-7-2-3	1-0-1-0		2-1-1-0	1-0-0-1	5-3-1-1	4-2-2-0				25-13-07-05
5. BTK 61, Roskilde	2-1-0-1	6-4-0-2	2-1-0-0	5-1-1-3	1-0-1-0	3-0-2-1	2-0-2-0	2-0-0-2	1-0-1-0		24-07-08-09
6. Brønshøj	11-4-3-4	2-2-0-0	3-2-0-1	5-1-1-3	2-2-0-0						23-12-04-05
7. Btk. Sisu/MBK		1-0-0-1	3-0-2-1	1-0-1-0	4-1-1-2	1-0-0-1	1-0-0-1	6-2-3-1	1-0-1-0		18-03-08-07
8. BTK Viby	1-0-1-0	2-0-0-2		10-1-8-1			3-0-2-1				16-01-11-07
9. OB	6-1-1-4	4-2-2-0	1-1-0-0	1-0-0-1	1-1-0-0			2-0-1-1			15-06-04-05
10. Zero, København	6-1-2-3	3-0-2-1	2-0-2-0	1-0-0-1	1-0-0-1		1-0-1-0	1-0-1-0			14-02-07-05

UNGDOM -

Top-10 klubberne:

	Herre jun.	Dame jun.	Dreng	lalt
1. Frem Sakskøbing	2-1-0-1	15-6-6-3	5-3-2-0	22-10-08-04
2. Brønshøj	11-6-4-1	1-1-0-0	9-4-2-3	22-11-06-04
3. BTK 61, Roskilde	8-5-1-2	4-1-3-0	8-2-4-2	20-08-08-04
4. Virum Sorgenfri	11-5-4-2		8-2-3-2	19-07-07-05
5. Btk. Sisu/MBK	11-1-6-4		4-0-2-2	15-02-07-06
6. Ølstykke	4-0-1-3	2-0-2-0	8-4-2-2	14-04-05-05
7. VRI	6-2-1-3		8-2-1-5	14-04-02-08
8. Gladsaxe	4-0-1-3	3-1-0-2	5-3-1-1	12-04-04-04
9. Esbjerg BTK	8-4-2-2	1-0-1-0	2-1-0-1	11-05-03-03
10. Ballerup	4-0-1-3	4-1-2-1	3-0-3-0	11-01-06-04

De mange mestre

Btk. Sisu/MBK, og ikke mindst MBK i de tidlige år, har været meget fremme og taget mange titler ved de danske mesterskaber.

Her en samlet oversigt oversamtlige mesterskaber vundet af spillere, der i disse år stillede op for MBK (*kursiv*) eller Btk. Sisu/MBK:

HERREHOLD:

- 1959 MBK
Erik Pedersen, Torben Lindvald,
Bjarne Bloch
- 1967 MBK
Claus Pedersen, Per Laursen,
Torben Lindvald.
- 1988 Btk. Sisu/MBK
Lars Hauth, Allan Bentsen,
Claes Knudsen, Jan Gadegaard.
- 1990 Btk. Sisu/MBK
Lars Hauth, Claus Pedersen,
Claes Knudsen, Claus Sandbye
Rico Herrmann.

DAMEHOLD:

- 1972 MBK
Kirsten Lyngholm,
Dorthe Pedersen, Jette Pedersen.
- 2005 Btk. Sisu/MBK
Bela Katchiouriner, Trine Grauholm,
Signe L. Andersen, Anne S. Andersen

OLD GIRLS HOLD:

- 2002 Pia Leth / Maryann Allingham, R.Fr
- 2004 Bela Katchiouriner /
Birgitte Andreasen
- 2005 Bela Katchiouriner /
Birgitte Andreasen

HERREJUNIOR HOLD:

- 1965 Claus Pedersen, Per Laursen,
Keld Lyngholm

HERRE SINGLER:

- 1967 Claus Pedersen
1969 Claus Pedersen
1970 Claus Pedersen
1971 Claus Pedersen
1973 Claus Pedersen
1975 Claus Pedersen

- 1976 Claus Pedersen
1977 Claus Pedersen
1978 Claus Pedersen
1979 Claus Pedersen
1980 Claus Pedersen
1981 Claus Pedersen
1989 Claus Pedersen
1990 Lars Hauth

HERRE DOUBLE:

- 1959 Erik Pedersen / Torben Lindvald
1960 Erik Pedersen / Torben Lindvald
1968 Claus Pedersen / Torben Lindvald
1969 Claus Pedersen / Franz Nørby, CB
1976 Claus Pedersen / Bj. Grimstrup,
Brønshøj
- 1977 Claus Pedersen / Palle Rud, Viby
1980 Claus Pedersen / Ken Jørgensen,
Ballerup
- 1981 Claus Pedersen / Johnny Hansen,
Frederiksværk
- 1994 Lars Hauth / Finn Tugwell, Hørning
1995 Lars Hauth / Finn Tugwell, Hørning
1997 Lars Hauth / Finn Tugwell, Hørning

DAME DOUBLE:

- 1982 Anne Karina Bastman /
Pia Hansen, BTK 61

MIXED DOUBLE:

- 1960 Frida Lyttik, KBK / Torben Lindvald
1961 Lis Ramberg, Lyngby / Erik Pedersen
1972 Kirsten Lyngholm /
Freddy Hansen, KBK
- 1974 Dorthe Pedersen / Claus Pedersen
1975 Dorthe Pedersen, RBC /
Claus Pedersen
- 1976 Dorthe Pedersen, RBC /
Claus Pedersen
- 1988 Charlotte Polk, OB /
Claus Pedersen

HERRE JUNIOR SINGLE:

- 1957 *Bjarne Bloch*
 1958 *Erik Pedersen*
 1966 *Claus Pedersen*
 1967 *Per Laursen*

DAME JUNIOR SINGLE:

- 1968 *Kirsten Lyngholm*

HERRE JUNIOR DOUBLE:

- 1956 *Bjarne Bloch / Erik Pedersen*
 1957 *Bjarne Bloch / Erik Pedersen*
 1967 *Claus Pedersen / Per Laursen*

DAME JUNIOR DOUBLE:

- 1965 *Kirsten Lyngholm / Britta Christensen, Virum Sorgenfri*
 1966 *Kirsten Lyngholm / Britta Christensen, Virum Sorgenfri*
 1967 *Kirsten Lyngholm / Britta Christensen, Virum Sorgenfri*
 1968 *Kirsten Lyngholm / Jette Pedersen*
 1969 *Dorteh Pedersen / Jette Pedersen*
 1970 *Dorthe Pedersen / Susanne Pedersen, Zero*

DRENGE SINGLE:

- 1956 *Torben Lindvald*
 1957 *Torben Lindvald*
 1962 *Per Laursen*

PIGE SINGLE:

- 1964 *Kirsten Lyngholm*

DRENGE DOUBLE:

- 1956 *Torben Lindvald / Niels Haugstrup, Nakskov*
 1960 *Kaj Kjær / Mogens Eriksen, CB*
 1963 *Claus Pedersen / Per Laursen*

DRENGE/PIGE MIXDOUBLE:

- 1987 *Merete Bech, Klovborg / Rico Herrmann*

YNGRE DRENGE DOUBLE:

- 2000 *Simon Nykjær-Fischer / Silas F. Friby, Brønshøj*

YNGRE DRENGE/PIGE MIXDOUBLE:

- 2000 *Stine Grauholm, T. Hørning Simon Nykjær-Fischer*
 2001 *Stine Grauholm, T. Hørning Simon Nykjær-Fischer*

OLD BOYS 35 SINGLE:

- 1996 *Claus Pedersen*

OLD GIRLS 30 DOUBLE:

- 2001 *Pia Leth / Maryann Allingham, R.Fr.*

OLD GIRLS/BOYS 30/35 MIXDOUBLE:

- 1994 *Jette Hansen / Tommy Samsing*

VETERAN BOYS SINGLE:

- 50 2004 *Claus Pedersen*
 65 1988 *Åge Myken*
 65 1989 *Åge Myken*
 65 1995 *Ebbes Jensen*
 70 1989 *Åge Myken*
 70 1990 *Åge Myken*
 70 1991 *Åge Myken*
 70 1992 *Åge Myken*
 70 1993 *Svend Erik Sørensen*

VETERAN GIRLS SINGLE:

- 65 1991 *Grethe Schou Jørgensen*
 65 1996 *Gudrun Nielsen*
 65 1998 *Inger Nielsen*
 70 2000 *Inger Nielsen*
 70 2003 *Inger Nielsen*
 70 2004 *Gudrun Nielsen*

VETERAN BOYS DOUBLE:

- 65 1988 *Robert Samsing / Kaj Sørensen, Bernadotteskolen*
 65 1989 *Robert Samsing / Åge Myken*
 65 1994 *Ebbes Jensen / Bent Andersen*
 65 1995 *Ebbes Jensen / Bent Andersen*
 65 1996 *Bent Andersen / Thuan Nguyen-Duc, Greve*
 70 1990 *Åge Myken / Kaj S. Jørgensen, ÅBV*
 70 1991 *Åge Myken / Kaj S. Jørgensen*
 70 1992 *Åge Myken / Kaj S. Jørgensen*
 70 1993 *Svend Erik Sørensen / Kaj S. Jørgensen*

VETERAN GIRLS DOUBLE:

- 55 1986 *Gudrun Nielsen / Doris Samsing*
 55 1992 *Gudrun Nielsen / Kirsten Busk*
 55 1996 *Gudrun Nielsen / Kirsten Busk*
 60 1993 *Grethe S. Jørgensen / Lissy Madsen, Egtved*
 60 1994 *Grethe S. Jørgensen / Lissy Madsen, Egtved*

VETERAN GIRLS DOUBLE - fortsat:

65 1986 Gudrun Nielsen / Kirsten Busk

70 2002 Inger Nielsen /

Inge Sarbæk, ÅBV

70 2003 Inger Nielsen / Gudrun Nielsen

70 2004 Inger Nielsen / Gudrun Nielsen

VETERAN MIXDOUBLE:

55 1991 Gudrun Nielsen /

Bent Andersen

55 1992 Kirsten Busk / Ebbes Jensen

60 1994 Inger Nielsen /

Ernst Westphal, BTK 61

65 1995 Kirsten Busk / Ebbes Jensen

65 1996 Gudrun Nielsen /

Bent Andersen

65 1999 Gudrun Nielsen /

Gunner Petersen

65 2002 Inger Nielsen / Gert Toft, Vejle

65 2003 Gudrun Nielsen /

Gert Toft, Vejle

STATISTIK**INTERNATIONALT**

Af JENS-ERIK LINDE

VM, EM og NM (NETU)**VERDENSMESTERSKABERNE (VM)****VETERAN BOYS SINGLE:**

40 1996 Nr. 2 Claus Pedersen

VETERAN BOYS DOUBLE:

40 1996 Nr. 1 Claus Pedersen /

Li Xuxiang, Tyskland

VETERAN GIRLS DOUBLE:

80 1994 Nr. 2 Fritzi Beck /

Ditte Sørensen

80 1996 Nr. 2 Fritzi Beck /

Ditte Sørensen

EUROPAMESTERSKABERNE (EM)**VETERAN BOYS SINGLE:**

40 1997 Nr. 3 Claus Pedersen

50 2001 Nr. 3 Claus Pedersen

VETERAN BOYS DOUBLE:

40 1995 Nr. 3 Claus Pedersen /

Niels Ramberg

50 2003 Nr. 1 Claus Pedersen /

Niels Ramberg

VETERAN GIRLS DOUBLE:

80 1995 Nr. 3 Fritzi Bech /

Ditte Sørensen

NORDISKEMESTERSKABER (NM)**HERRE SINGLE:**

1971 Nr. 2 Claus Pedersen

1973 Nr. 3 Claus Pedersen

1979 Nr. 3 Claus Pedersen

HERRE DOUBLE:

1959 Nr. 2 Torben Lindvald /

Ejnar Lyttik

1979 Nr. 2 Claus Pedersen /

Johnny Hansen

1981 Nr. 2 Claus Pedersen /

Johnny Hansen

NORDISKEMESTERSKABER (NM) & NORDEUROPÆISKE (NETU)

En samlet VETERAN-statistik over de mange medaljetagere ved NM/NETU er desværre ikke udarbejdet i skrivende stund. Vi ved der er mange Sisu/MBK medaljer ved disse mesterskaber.

Btk. Sisu/MBK har 2 gange været arrangør af af disse mesterskaber.

1991 Nordiske mesterskaber

2000 Nordeuropæiske mesterskaber

HÆDERSBEVISNINGER

Flere af klubbens medlemmer har modtaget hædersbevisninger for deres indsats, for klubben som for forbundene DIF, DBTU og JBTU.

DIF's Ærestegn

1980 Gunnar Lyngholm Andersen
2001 Jens-Erik Linde

DBTU's Guldnål

1975 Gunnar Lyngholm Andersen
1996 Jens-Erik Linde
1998 Ole Jensen
2003 Tommy Samsing

DBTU's Sølvnål

1984 Bent Jacobsen
1998 Jimmy Samsing
2004 Lone Vitved
2004 Fl. S. Vitved

DBTU - Årets leder

1986 Ole Jensen

DBTU - Årets Spiller

1983 Lars Hauth, *Virum*
1985 Claus Pedersen, *Br.slev*
1988 Lars Hauth
1990 Lars Hauth
1991 Allan Bentsen, *Esbjerg*
1998 Allan Bentsen, *Hørning*
og Martin Monrad, *BTK 61*
2000 EM holdet m. bl.a
Allan Bentsen, Martin Monrad,
Michael Maze og Finn P. Tugwell
2002 Allan Bentsen, *Triton*
DBTU - Årets Veteranspiller
1999 Jens-Erik Linde

JBTU's Sølvnål

Henrik Sørensen
Ole Jensen
Jens-Erik Linde
Tommy Samsing
Flemming S. Vitved

ÆRESMEDLEM i Btk. Sisu/MBK:

Robert Samsing
Erik Salle Nielsen
Jimmy Samsing
Tommy Samsing
Jens-Erik Linde

STATISTIK

DBTU'S BORDTENNIS-
GUIDE &
JBTU'S HJEMMESIDE

SPILLERE

LANDSKAMPE

Flere af klubbens medlemmer har gennem årene repræsenteret Danmark på et af vore landshold, og dermed gjort klubben ære.

Claus Pedersen er den idrætsmand i Danmark, der med 357 landskampe, har repræsenteret sit land flest gange.

Claus Pedersen, Sisu/MBK	357
Lars Hauth, Sisu/MBK	202
Torben Lindwald, MBK	18
Erik Petersen, MBK	10
Per Laursen, MBK	3
Lisbeth Poulsen, Sisu/MBK	58
Kirsten Lyngholm, MBK	22
Anne Karina Bastman, Sisu/MBK	17

Medlemmer siden 1980

Når man efter 25 år forsøger at lave en liste over de mange personer, der har været medlem af Btk. Sisu/MBK (ca. 700), er der jo en risiko for at man kommer til at glemme en eller flere personer. Skulle dette være tilfældet, er det absolut ikke hensigten, og vi beklager.

Abelsen Hendrik
 Albertsen Andreas
 Albrechtsen Valborg
 Anbo Niels
 Andersen Allan
 Andersen Anne Snitkjær
 Andersen Bo
 Andersen Bent
 Andersen Brian
 Andersen Casper
 Andersen Christian
 Andersen Henning
 Andersen Jenny
 Andersen Line Rehde
 Andersen Malthé
 Andersen Ove Vang
 Andersen Rune Kaas
 Andersen Signe
 Andersen Svend Aage
 Andersen Søren
 Andersen Søren
 Andersen Tina
 Andreasen Birgitte
 Andreasen Mikael
 Angelso Rasmus
 Arentsborg Christian Doch
 Arndt Jensen Niels
 Arnsbæk Claus
 Astrup Gynter Kjærgaard
 Azzam Mohammed

Baadsgård Asger
 Bach Tonny
 Bachmann Peter
 Balvig Christian P.
 Bangsgaard Morten
 Bankston Joshua
 Barfoed Michael
 Bastman Anne Karina
 Bastman Hanne
 Bastman Kaj
 Bastrup Henrik
 Bay Jannik
 Bech Magne
 Bechmann Jan
 Beck Fritz
 Beck Thomas
 Bejder Mads
 Bentsen Allan
 Bentsen Niels Christian R.
 Bergendorff Göran
 Bergholdt Peter
 Berthelsen Thomas
 Bertram Peter
 Bihrmann Jan Høgh
 Binnerup Lene
 Bisballe Søren

Bisgård Jakob
 Bjørn Morten
 Bloch Carsten
 Bloch Jannie
 Bonab Shahreza
 Moyeheddin
 Bossow Henrik
 Bovin Kent
 Brahe Jesper Friis
 Brandstrup Mikkel
 Brandstrup Mogens
 Brandstrup Morten
 Breinholt Jeppe
 Brinch Henrik
 Brock Jørgen
 Brodersen Jesper
 Bruun Lars
 Brønlund Petrus
 Brønsby Thomas
 Buddig Erik
 Bundgård Mogens
 Busk Kirsten
 Bødtker Peter Emil
 Bøggild Danni
 Bøgh Mikkel

Carø Pernille
 Chicon Antonio
 Christensen Anders
 Christensen Bjørn
 Christensen Bo Wenzel
 Christensen Britta
 Christensen Claus Nyhus
 Christensen Jacob
 Christensen Jacob Th.bjørn
 Christensen Jan
 Christensen Jess Ørnbjerg
 Christensen John
 Christensen Jørgen
 Christensen Kim
 Christensen Mads
 Moebjerg
 Christensen Michael Krogh
 Christensen Mogens
 Christensen Poul
 Christensen Stephan Bay
 Christoffersen Niels
 Christensen Tonni
 Clausen Thomas
 Cohen Sebastian

Dahl Emil
 Dahl Niclas
 Dalgaard René S.
 Dalskov Anders Peter
 Dam Gustav Corty
 Dideriksen Malthé

Distler Bjørn
 Distler Poul
 Dochweiler Maja
 Domainsky Gregorz
 Dresing Anders
 Dresing Christian
 Duusgård Erik H.
 Dybbøl Jeanne
 Dybbøl Lasse Glud
 Dybvad Mikkel

Ehlig Petersen Jørgen
 Ehlig Petersen Karsten
 Ehlig Petersen Lars
 Elbæk Ole
 Elezovic Nedzad
 Ellefsen Sigurd Bernt
 Elley John
 Elley Svend
 Engell Christian
 Eriksen Birgitte
 Eriksen Ejner
 Eriksen Martin
 Eriksen Morten Friis
 Evers Leif
 Evers Mikael

Fallesen Emil Høgh
 Fejerskov Pedersen Majken
 Fisker Carsten R.
 Fisker Paul R.
 Flechner Jan
 Foged Kim
 Fogh Martin Bilde
 Franciere Adam
 Fredholm Kristian
 Fredsted Tage
 Friis Daniel H. G.
 Friis Kasper
 Friis Nikolai
 Frydensberg Morten S.

Gabriel Kasper Patrick
 Gadegaard Jan
 Gam Christian
 Gammalgård Jørgen
 Gazon Laszlo
 Geertsen Dennis
 Geilmann Morten Toft
 Gejlsbjerg Lisbeth
 Genster Thomas
 Gjelstrup Jørgen
 Gjermansen Simon
 Glud Thomas
 Gradel Jakob
 Gradel Kim
 Gregersen Leif

Gregersen Mikkel
 Grauholm Stine
 Grauholm Trine
 Grønborg Tomas
 Grønbæk Thorbjørn
 Grønlund Peter
 Guldman Christian

Haaning Mikkel
 Hald Jonas
 Hammershøj Jonathan
 Hansen Asger Aarup
 Hansen Bo
 Hansen Charlotte
 Hansen Claus
 Hansen Edith
 Hansen Emma
 Hansen Gert
 Hansen Henrik
 Hansen Johnny
 Hansen Lars Falck
 Hansen Lars N.
 Hansen Mads
 Hansen Morten Bruun
 Hansen René
 Hansen Svend Hellesøe
 Hansen Thomas Haldbo
 Hansson Anders
 Häusser Birger
 Häusser Kell
 Hauth Christian
 Hauth Lars
 Havkrog Kasper
 Hede Ronnie
 Hedegård John
 Hellesøe Svend
 Helms Mads
 Herrmann Rico
 Hermansen Aage
 Hjermand Erik Michael
 Hjermand Mette
 Hjorth Lotte
 Hjorthøj Michael
 Hoffmann Marianne
 Holgaard Peter Elsborg
 Holgård Bent
 Holm Ester
 Holm Jimmy
 Holm John
 Gejlsbjerg Bo
 Holst Ove
 Hundsdahl Christopher
 Hahn
 Hundsdahl Mathias Hahn
 Hvid Christian
 Højsgård Peter
 Høst Andreas

Høst Kirstine	Juhl Carl Hansen	Lange Jonas	Mortensen Tine Wolf
Håkansson Søren	Juncker Simon Dahl	Langkilde Frederik V.	Mott Benny
Ildvedsen Claus	Juul Jesper B.	Larsen Anders Bang	Munch Jørn
Iversen Tove Lind	Jørgensen Bianca	Larsen Amalie F.	Munch Søren
Jacobsen Bent	Jørgensen Carsten	Larsen Brian	Munk Erik
Jacobsen Bent	Jørgensen Claus	Larsen Børge	Munksgård Henrik
Jacobsen Frederikke	Jørgensen Grethe Schou	Larsen Claus	Myken Aage
Jacobsen Ian D.	Jørgensen Jonathan Marc	Larsen Jan F.	Mølgaard Lars
Jacobsen Jens Vestergaard	Jørgensen Kaj Schou	Larsen Julie Brogaard	Møller Finn
Jacobsen Jørgen	Jørgensen Mai-Britt	Larsen Kasper	Møller Jan
Jacobsen Mie Binnerup	Jørgensen Mikkel	Larsen Nicklas	Møller Jeppe Reimers
Jakobsen Søren Filskov	Jørgensen Nick Rosenørn	Larsen Tobias Brogaard	Møller Linda M.B.
Jansen Vincent	Jørgensen Peter	Lassen Gunnar	Mørch Anders Worsøe
Jensen Anne Diness	Jørgensen Troels	Lauersen Torben Buus	Nebsbjerg Jens Peter
Jensen Christian	Kaalund Andreas O.	Laursen Merete	Nedergaard Allan
Jensen Christian Rønn	Kader Khaled Abdel	Lausch Christina Maria	Nielsen Anders Lisager
Jensen Dennis	Karbo Christian Schelde	Lausted Jakob	Nielsen Dan
Jensen Ebbes	Kasson Niels	Laxby Steffen	Nielsen Danny
Jensen Erik Kirkegaard	Katchiouriner Bela	Laz Mohammed	Nielsen Claus
Jensen Flemming	Kayed Yehia Ali	Le Hanh Duc	Nielsen Ellen Ø.
Jensen Gitte Helle	Ke Ho Jacob	Leth Pia	Nielsen Erik
Jensen Grethe	Kejlstrup Per	Lehm Peter	Nielsen Erik Salle
Jensen Henrik Bay	Keller Mikkel	Linde Jakob	Nielsen Evald
Jensen Iben Sander	Kirkegård Allan	Linde Jens-Erik	Nielsen Gudrun
Jensen Janne	Kjeldgaard Thomas	Linde Marit	Nielsen Hans Henrik
Jensen Jens Emil	Kjeldsen Jens	Loldrup Ditte	Günter
Jensen Jens Peter Kaj	Kjeldsen Niklas	Lonning Cecilia	Nielsen Inger
Jensen Jørn	Kjerkegaard Stefan	Lund Carsten	Nielsen Jan
Jensen Kaj	Kjerulf Mikael	Lund Carsten Fabrin	Nielsen Jens Erik
Jensen Karina	Kjærsgård Ejnar	Lunde Oliver	Nielsen Jesper
Jensen Karsten	Klausen Helge	Lundsgren Kim	Nielsen Jesper "Nørreå"
Jensen Kate	Klausen Michael	Lutzen Carl	Nielsen Jesper Slot
Jensen Kenn René	Klausen Thomas	Lyager Esben	Nielsen Jesper Aagård
Jensen Kim	Klausen Tove Mouggaard	Lyhne Steffen	Nielsen Kai Berg
Jensen Kim D.	Klitgaard Jan Michael	Lyngholm Andersen	Nielsen Karin
Jensen Martin Engell	Kliver Anders	Gunnar	Nielsen Kasper
Jensen Martin Tinggaard	Klok Jesper	Lyngsdal Henrik	Nielsen Kirsten Vibeke
Jensen Max Lange	Knoth Astrid	Lyngholm Keld	Nielsen Klaes Lundgren
Jensen Michael	Knudsen Allan	Lysholt Allan	Nielsen Knud
Jensen Michael D.	Knudsen Anne H.	Løfqvist Morten	Nielsen Knud
Jensen Michael W.	Knudsen Claes	Madsbøll Kristoffer	Nielsen Lone
Jensen Milla Møllgaard	Knudsen Dennis	Madsen Børge Nikolai	Nielsen Mathias
Jensen Niels	Knudsen Jesper	Madsen Emil	Nielsen Mathias Hahn
Jensen Niels E. Friis	Knudsen Katrine	Madsen Erik	Nielsen Michael Krogh
Jensen Ole	Knudsen Troels Kristensen	Madsen Hasse Kuhlmann	Nielsen Michael K.
Jensen Peter	Koch Karsten	Madsen Jens Hjalte	Nielsen Nicolai H.
Jensen Rasmus	Kofoed Michael	Malmkvist Gert	Nielsen Nicolai Tue Winter
Jensen René T.	Kofoed Simon	Marcussen Ulrik	Nielsen Ole
Jensen Simon	Kolding Kenneth	Marning Florian E.	Nielsen Peter
Jensen Simon Torndrup	Korsgaard Rasmus	Mehari Thomas Abraham	Nielsen Poul Henrik
Jensen Sophie K.	Kosmider Tine	Meyer Michael	Brøndum
Jensen Steen Bach	Koustrup Mads Thybo	Mikkelsen Emil	Nielsen Robert
Jensen Steen Kirkegaard	Kragballe Jakob	Mikkelsen Frits	Nielsen Svend
Jensen Søren "Loop"	Kragballe Peter	Mikkelsen Sebastian	Nielsen Thomas
Jensen Torben	Kragballe Søren	Mikkelsen Susanne Ganes	Nielsen Torben Kjær
Jensen Vagn	Kragelund Kasper Holck	Mikkelsen Thomas Vik	Nielsen Victor Nedergård
Jepsen Kelvin Sandager	Kristensen Bo	Mirsharifi Amir Ali	Nilsen Anders
Jepsen Rasmus Gjørtz	Kristensen Kasper Lyager	Moeskjær Annette	Nissen Bo Krog
Jespersen Casper	Kristensen Pia	Mogensen Chris	Nissen Ellen
Jessen Christina	Kristensen Poul	Mogensen Martin Fogh	Nousiainen John
Jessen Søren	Krogager Kasper Linde	Mogensen Jesper	Nuppenau Michael
Johansen Anette	Krogø Michael	Østerhaab	Nyborg Johannes Martin
Johansen Marianne	Kronborg Jesper	Mogensen Jørgen	Nykjær-Fisher Simon
Johansen Niels Ole	Kruse Karin	Mogensen Tore	Nøhr Kirsten
Johansen Peter	Kuckelmann Mikkel B.	Mortensen Jakob	Nørgård Bo
Josefsen Kasper Nøhr	Kærgaard Viktor Brandt	Mortensen Karsten "Multi"	Nørgård Michael
		Mortensen Thomas	Nørgård Michael

Obied Raed	Refsgaard Terese F.	Stidsen Ib	Thomsen Lisbeth
Oksbjerg Martin	Richardt Jeppe	Stokbro Emilie P.	Thomsen Mette Sørig
Olesen Leif	Roager Poul-Erik	Strand Gunnar	Thomsen Nick Christian
Olsen Casper	Rosenberg Alexander	Sunn Flemming	Thomsen Thomas Laden
Olsen Kasper Strøm	Rost Erik	Svendsen Peter	Tingsgård Jørgen
Olsen Knud E.	Rødbro Anne Marie	Sværdborg Martin	Thyregod Erik
Olsen Per		Søndergård Kåre	Thyrring Bo
Opstrup Jens Hubert	Sabalic John	Søndergård Peter	Tjerrild Mette
Overgård Jesper	Samsing Doris	Sønderholm Valborg	Tjerrild Henning Otto
Overvad Thure Filskov	Samsing Emil	Sørensen Allan	Toft Morten
	Samsing Hanne	Sørensen Allan	Toft Søren
Pachnick Timothy	Samsing Jensen Jørn	Sørensen Christian	Torp Rasmus Jessen
Pagh Søren	Samsing Jensen Kitty	Sørensen Doris	Tu Vivi
Palsten Jette	Samsing Jimmy	Sørensen Dorte	Tugwell Finn Peter
Paoli Frank de	Samsing Karsten	Sørensen Hans Erik	Tugwell Steve
Pardi Anders	Samsing Martin	Sørensen Henrik	Tvergaard Esben S.
Pedersen Anna Mika	Samsing Mathias	Sørensen Henrik "Mini"	Tøfting Stig
Pedersen Claus Jørgen	Samsing Michael	Sørensen Holger "Stål"	
Pedersen Dennis Lind	Samsing Robert	Sørensen Ib	Uldall Brian
Pedersen Dorte	Samsing Tommy	Sørensen Inger Gadegaard	Uldal Kent
Pedersen Erik N.	Sanimuinaq Jonas	Sørensen Karen	Uldsted Morten
Pedersen Gunnar	Sandbye Claus	Sørensen Katrine	
Pedersen Gösta	Sander Mark	Sørensen Lars M.	Valbæk Pomolo
Pedersen Heinrich	Sandgaard Holger	Sørensen Lars W.	Vandel Søren
Pedersen Henri	Sarbak Ejnar	Sørensen Manfred	Van der Schaft Jesper
Pedersen Henrik "Måsen"	Sarbak Inge	Sørensen Morten	Vangsgaard Søren
Pedersen Jette	Sarto Thomas	Sørensen Morten	Vester Brian
Pedersen John	Schlesinger Mikkel	Sørensen Nina	Villadsen Emil S.
Pedersen Mads Thyge	Schmidt Michael P.	Sørensen Oliver Hedegård	Vitved Flemming S.
Pedersen Mads Z.	Schnoor Erik	Sørensen Poul	Vitved Lone F.
Pedersen Nicole	Schou Tobias	Sørensen Poul "Knækbat"	Von Seelen Nis
Pedersen Nikolaj Friis	Schou Tonny	Sørensen Rikke	
Pedersen Per	Schultz Frederik	Sørensen Ruth	Watts Thomas
Petersen Ahn Lykke	Schultz Hans	Sørensen Sandie	Wenzel Berit
Petersen Bo W.	Schultz Nikolaj	Sørensen Sebastian	Westergård Simon
Petersen Flemming	Schønemand Kristian	Sørensen Sebastian	= Stanislaw
Petersen Hans Jørgen	Seegert Kristian	Sørensen Svend Erik	Wiinquist Susanne
"Sjønne"	Seirup Claus H.H.	Sørensen Thomas	Willis Mark Leander
Petersen Katja	Sejthen Jakob L.	Sørensen Torben	Windtberg Thomas
Petersen Klaus	Siersbæk Laura	Sørensen Tue Gott	Witved Else
Petersen Mads Thyge	Siggård Marcus		Witved Klaus
Petersen Lena	Sigurdsson Kim	Teichmann Gerhardt	Witved Pia
Pontoppidan Peter	Jørgen Simonsen	Theilmann Ane	
Posselt Troels Jon	Skaarup Mads	Theilmann Christian	Yderholm Gitte
Poulsen Bent	Skytte Lars	Theilmann Johnny	
Poulsen Berit	Skåde Ib	Theilmann Torben	Zilki Serzgin
Poulsen Cecilie Junker	Skådegaard Steen	Therkelsen Jan	
Poulsen Finn Bisgaard	Sloth Lars Henrik	Thomasen Christian	Ødegård Charlotte
Poulsen Kim	Slyngborg Lars Henning	Froberg	Østberg Lars
Poulsen Klaus	Smidstrup Jan Nygaard	Thomassen Jan	Østergård Hjalte
Poulsen Lisbeth	Smidt Thomas	Thomassen Michael	Østrup Knud
Prang Sebastian	Smith Michal	Thomassen Anders Laden	Østrup Ruth
Pretzmann Steen	Solgaard Morten		
	Sommer Michael		
Rasmussen Alexander	Sparre Christian Emil		
Rasmussen Dennis	Sparre Viktor Andreas		
Rasmussen Emil Friis	Staal Casper		
Rasmussen Ib Lykkemark	Stage Jens Palsgård		
Rasmussen Jonas	Steffens Raju Deman Pelle		
Rasmussen Mai-Britt	Steffensen Benny		
Rasmussen Morten	Steffensen Erik		
Rasmussen Morten	Steffensen Michael		
Rasmussen Pia Maltha	Steffensen Thomas		
Rasmussen Sebastian	Stelzig Lars		
Rasmussen Steffen Fisker	Steno Torben		
Reerslev Charlotte	Stentebjerg Martin		
Redsted Andreas	Stentoft Jan		
Refsgaard Sarah F.	Stephanell Markus		



Sct. Annagade Skole
8000 Århus C
Tlf. 86 12 24 31